

Parochieblad MeerLiede



Spaarndam

Vijfhuizen

Haarlemmerliede

Halfweg

Jaargang 2024 / **1**

21 januari - 17 maart



Pater Clement Amoako Asare

C.S.Sp

Tel.: 06-85061113

Email: asare20054real@yahoo.com



Pater Ezeonwu Patrick Chukwuebuka
C.S.Sp

Tel.: 06-44091337

Email: pazzilo@yahoo.com

Adres van beiden: Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen



U kunt een bijdrage leveren aan een van de MeerLiede kerken via www.meerliede.nl/doneren
Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en volg de stappen.

Secretariaat SVB MeerLiede

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
pumeerliede@gmail.com

Website MeerLiede: www.meerliede.nl
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies.

Verhuisbericht

Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van onze parochies..... laat het ons weten.
Dank u !

Redactie MeerLiedeblad:
meerliedeblad@hotmail.com

Tekst bij ons voorblad:

Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen?

Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad.

Na enige tijd kwam het woord 'water' in mij op.

Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden.

Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden.

Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt.

Corina Klaver

Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede

Inhoudsopgave	Pagina
Van het Pastoraat	1
Algemene informatie	2
Van de bestuurstafel	
Aswoensdag	
Stille Omgang	
Mattheus Passion	
Misintenties	
In memoriam	6
Berichten uit de parochies	7
Autorijschema	
Kostersschema	
't is toch wat in Haarlemmerliede	
Kerstlunch voor de senioren van Haarlemmerliede	
Herberg-diner in Kerstfeer	
Werkpaard Marianne Klaver	
Kerst met de St. Adalbertusschool	
Kerst met de St. Franciscusschool	
Gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar	
Kerstviering in Halfweg	
100-jarig jubileum St. Adalbertus	
MeerLieddag	
De Stoep	
Berichten van en over parochianen	12
Zr Patricia tijdelijk opgenomen	
In gesprek met ...	
Kroniek van Vijfhuizen	
Op de koffie bij ...	
Meningen, opinies en ideeën van	15
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten	
Tja (spreuk(en) van...	
Rooster	16
Informatie parochies MeerLiede	18

Inleveren Kopij

Alle kopij kunt u sturen naar het e-mail- of postadres van uw parochie.

U vindt deze gegevens op de pagina van uw eigen parochie elders in dit blad.

Uiterste inleverdatum: woensdag 21 februari 2024

Van het Pastoraat

Samen

Soms valt het niet mee om lid van de pastoraatsgroep te zijn. Pastoraatsgroepen hebben van oudsher de taak om pastores bij te staan, soms taken over te nemen of hen te assisteren.

Daarbij krijgen pastoraatsgroepsleden, zoals telkens weer duidelijk blijkt, nogal eens wat kritiek en commentaar vanuit hun respectievelijke 'achterban', de parochianen.

Voor wat betreft kritiek op de beide paters binnen MeerLiede, hebben beiden aangegeven daar rechtstreeks op aangesproken te willen worden. Dat gebeurt echter heel weinig: men is kennelijk toch terughoudend tegenover hen. Vaak is er nogal wat kritiek op de verstaanbaarheid tijdens de vieringen, wat -naar verluidt- zou leiden tot het wegblijven van mensen uit de zondagsvieringen. Uit alle informatie die de pastoraatsgroep krijgt, blijkt echter wel dat beide paters hun uiterste best doen om hun Nederlands te verbeteren, o.a. door lessen Nederlands, waarbij zelfs wordt gewerkt aan de klemtonen en intonaties: een erg moeilijk punt wanneer je als buitenlander de Nederlandse taal wilt leren!



En eerlijk: wanneer men echt met oprechte aandacht luistert, valt die verstaanbaarheid behoorlijk mee! Wanneer de paters zo hun best doen, mag ook van ons worden verwacht dat wij ons best doen.

Samen moeten en mogen wij vieren, en parochie zijn!

In diezelfde pastoraatsgroep wordt er ook steeds gekeken naar het vieringenrooster. Vanuit de betrokkenen, en niet alleen door hen, is er nogal eens discussie met betrekking tot de vele wijzigingen die er (moeten) plaatsvinden, en ook wáár.

Dat levert enerzijds commentaar op, maar anderzijds laat het zien hoe er binnen

'MeerLiede' naar het begrip 'samen' wordt gekeken. De visies per parochie verschillen nogal in dat opzicht.

Dat iedere parochiaan vaak gehecht is aan zijn/haar eigen 'kerkplek' is logisch: de vertrouwde plek waar men samen komt, met doorgaans dezelfde mensen, doet goed. Dat men, binnen het samenwerkingsverband, echter verder naar de toekomst moet kijken, en toch wat meer open dient te staan om echt in elkaar geïnteresseerd te zijn, levert nogal eens (soms felle) discussies op. Soms zet men daarbij de hakken in het zand...



Gehecht zijn aan de eigen plek is goed, maar er zijn meer parochianen en kerkplekken binnen MeerLiede die het begrip 'samen' verdienen. Of, zoals toentertijd in de regio Delta (van IJmuiden tot Haarlem-Noord) werd gezegd: 'Durf ook eens over de rand van je eigen mand heen te kijken!'

Binnenkort, zo wordt verwacht, dient zich een nieuwe partner 'in de mand' aan: Badhoevedorp. In het nieuwe jaar wordt er -ook met hen- over de mogelijkheden gesproken, de roosterverdeling en de samenwerking. Wanneer we in de nieuwe samenstelling de hakken uit het zand kunnen halen, compromissen kunnen sluiten en elkaar tegemoetkomen, gaan we ongetwijfeld een goede samenwerking tegemoet.

De paters doen hun best om zowel onze taal als onze cultuur te begrijpen. De pastoraatsgroep doet zijn best om voor elke 'kerkplek' goede afspraken te maken. Nu alle parochianen van 'MeerLiede' nog...

Theo Kors

Algemene informatie

Van de Bestuurstafel

Zoals u in het vorige parochieblad heeft kunnen lezen wordt in januari de envelop met daarin de oproep met betrekking tot de Actie Kerkbalans bij de meeste parochianen in de brievenbus gedaan. Besloten is, om de inzameling dit jaar nog apart per parochie te houden.

Ten verfolge op ons gesprek met een afvaardiging van het bestuur van de parochie HH Engelbewaarders uit Badhoevedorp, over aansluiting bij het fusieproces MeerLiede, zal een bestuurslid met ingang van de maand januari 2024 uitgenodigd worden om onze bestuursvergaderingen bij te wonen.

Gert Jan van der Wal, bij velen van u bekend als diaken, heeft zich beschikbaar gesteld als vicevoorzitter en tevens contactpersoon Pastoraatsgroep, binnen ons bestuur. Dit betekent dat hij ook de bijeenkomsten van de Pastoraatsgroep zal bijwonen.

De op de parochieavond aangekondigde onderhoudsinventarisatie is van eind dit jaar verplaatst naar het voorjaar. Het is de bedoeling dat ook Badhoevedorp hierin meegenomen wordt.

Ook kunnen wij u medelen dat de begrotingen 2024 van alle parochies binnen MeerLiede zijn ingediend bij het Bisdom.



Heel veel dank!

Binnen onze vier parochies wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers. Vaak gebeurt dat achter de schermen, weinig zichtbaar voor de ogen van anderen.

Vrijwilligers halen hun voldoening doorgaans uit het werk zelf en uit de reacties van de mensen voor wie zij het doen. Maar het is altijd prettig om zo af en toe een schouderklopje te krijgen.

Het parochiebestuur bedankt alle mensen die op welke wijze dan ook zich inzetten. Wij zijn u allen zeer dankbaar.

Parochiebestuur SVB MeerLiede.

Aswoensdag 14 februari



Aswoensdag is de eerste woensdag na carnaval. Op deze dag begint er een bijzondere periode van 40 dagen, ook wel de 'vastentijd' of 'veertigdagentijd' genoemd.

Het is een tijd waarin wij ons heel bewust voorbereiden op het paasfeest en stilstaan bij de levensweg van Jezus en bij alles wat zich in die laatste dagen van zijn leven heeft voorgedaan. We staan stil bij zijn manier van leven: waar Hij voor stond en wat Hem inspireerde.

We weten van Jezus dat ook Hij veertig dagen en nachten heeft gevast. Het heeft Hem geholpen om zicht te krijgen op wie Hij was, wat Hij met zijn leven wilde, hoezeer Hij zich met God verbonden voelde.

In deze periode werd hij zich bewust van zijn bestemming. Een leven te leven dat zich kenmerkt door liefde en compassie, door integriteit en standvastigheid, door vergeving en verzoening, met als onderliggende drive: mensen vrij te maken voor een zinvol en vreugdevol bestaan. Dat laatste gaat niet altijd vanzelf. Soms vraagt dat echt om een nieuw begin.

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om de veertigdagentijd samen te beginnen op Aswoensdag.

MeerLiedeviering

Locatie O.L.V. Geboorte kerk, Halfweg
Aanvang 19.30 uur.

Als u wel nieuwsgierig bent maar nog niet weet of u ook een askruisje wilt ontvangen bent u uiteraard ook van harte welkom om te komen zonder naar voren te gaan.'

STILLE OMGANG 2024

De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden in de nacht van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart.



De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: Het Mirakel van Amsterdam.

In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2024 als intentie:
'Pelgrims van hoop, biddend voor vrede'.

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema 'Pelgrims van de hoop.' Hij heeft alle gelovigen gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen naar deze intentie. Een Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en is gebaseerd op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan uw geloof te besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten 'heilige deuren', waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

...biddend voor vrede

Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan

Oekraïne, Nagorno-Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

Gebedsintentie 2024

'Pelgrims van hoop, biddend voor vrede'
Heilige Geest, geef dat wij vrede brengen daar waar tegenstellingen zijn, en geef dat ons leven een weerglans zijn mag van Gods barmhartigheid.

Ja, geef ons het vermogen lief te hebben en dat met ons leven te laten zien.

*door Roger Schütz
(oprichter Taizé)*

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 21.00 uur aanvang van de Eucharistieviering in de basiliek van St Nicolaas aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam met als celebrant kardinaal W.J. Eijk.

Na de mis wordt gezamenlijk de Stille Omgang gelopen.

De St. Nicolaaskerk is bereikbaar per trein naar Amsterdam Centraal Station.

Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) om een broodje en kop koffie te nuttigen in de Lutherse kerk aan het Spui.

Aanmelden op www.stille-omgang-haarlem.nl, waarbij een bijdrage wordt gevraagd voor algemene organisatiekosten van € 3,50 per persoon.

Arnold Kuhlman tel. 023-5376742

akuhlman@quicknet.nl

Jenny Kuhn

tel. 023-5635861

jennymaria1943@gmail.com

Wim Bosma

tel. 023-5620093

wwbosma@ziggo.nl

via de Website www.stille-omgang-haarlem.nl

Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk bereikbaar door grootschalige werkzaamheden (vervanging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofdroutes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht ook dit jaar onbereikbaar.

Afdeling Haarlem en Kennemerland Zuid moet daarom uitwijken naar de St. Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam

*Namens de organisatie Stille Omgang
Afdeling Kennemerland Zuid
Arnold Kuhlman*



STILLE OMGANG
Regio Haarlem en Kennemerland Zuid



Matthäus Passion

van Johann Sebastian Bach door de Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem

Bachs Matthäus Passion is, bijna 300 jaar na de eerste uitvoering, nog steeds in staat om luisteraars te raken en te ontroeren. In een wereld waarin conflicten, geweld en natuurrampen aan de orde van de dag zijn, is het verhaal van het lijden en sterven van Christus hoopgevend en troostend.

De Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem brengt al sinds 1929 de Matthäus Passion ten gehore, met professionele solisten en instrumentalisten. Ook op Goede Vrijdag 2024 wordt dit meesterwerk uitgevoerd, in de prachtige Grote Zaal van PHIL Haarlem. U bent van harte welkom om te komen luisteren, op vrijdag 29 maart, om 19.30 uur.

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het barokensemble Accademia Amsterdam.

De solisten zijn:

- Martha Bosch, sopraan
- Helena van Heel, mezzosopraan
- Falco van Loon, tenor (evangelist)
- Jan Willem Baljet, bariton (Christus)
- Marijn Zwitserlood, bariton (aria's)
- Joost van Velzen, tenor (aria's)

Het geheel staat onder leiding van dirigent Piet Hulsbos.

Kaarten zijn te verkrijgen via PHIL Haarlem.



Toegangsprijs: 1e rang € 38,50;
2e rang € 35,50;
3e rang € 32,50;
4e rang € 29,50;

jongeren t/m 18 jaar betalen € 18,00.

Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

Misintenties

Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband MeerLiede worden op zondag zichtbaar gemaakt tijdens de Heilige Communie op het grote scherm in de kerk van Halfweg en via de livestream.

St. Jacobus de Meerdere Haarlemmerliede

Zondag 28 januari

Thijs en Jolanda Bouma-Handgraaf; Marijke Schouten-Rieu; Henk Rutte; Jan en Elly van Schie-Rutte; Corrie en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en An Molenaar-Burgman; fam. Molenaar- Molenaar; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Wim H. Rutte; Piet Thorborg; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; Siem van der Aar; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; Henk en To Wempe-Holla; Cees en To Rutte-Hoenderdos; Ernst van Geldorp; Gé Mesman; Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Molenaar; Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-van Loon; Jacoba Kemper; Jos en Riet Thorborg-Kramer; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink; Wilhelmina Zandvliet-Kroon; Ludewina Maria Mens-Stokman; Suze van der Peet-Bergkamp; Frank Captein; Ria Nelis, Jeanne Hoenderdos-van den Hout; Miep Vriesekoop-Nibbering.

Zondag 11 februari

ATTENTIE! I.v.m. het 100-jarig jubileum van de St. Adalbertuskerk vindt de viering, die normaal in Haarlemmerliede zou plaats vinden op 11 februari, nu plaats in Spaarndam!!!

Zondag 25 februari

Bep en Johan Rutte; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Marijke Schouten-Rieu; Henk Rutte; overl. ouders Rutte-van Loon, Antoon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan en Elly van Schie-Rutte; Niek en Lenie van der Aar-Huiberts; Jan en Erik Kroon; Piet Thorborg; Truus Keijzer-van der Aar; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; Siem van der Aar; Tiny van Ruiten-Rutte; Annie Opdam-van Assema; Frank Captein; Wim H. Rutte; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Suze van der Peet-Bergkamp; Lidewijde Bruns; Ria Nelis, Jeanne Hoenderdos-van den Hout; Henk en Plona Oud-Balm; Klaas en Bep Vink-Pronk; Miep Vriesekoop-Nibbering.

Zondag 10 maart

Thijs en Jolanda Bouma-Handgraaf; fam. Molenaar-Molenaar; Klaas en Bep Vink-Pronk; Piet Thorborg; Sunta en Ted van Warmerdam; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; Lidewijde Bruns; Frank Captein; Jan en Elly van Schie-Rutte; Jacoba Kemper; Corrie en Klaas van den Bos-Kortekaas; Niek en An Molenaar-Burgman; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Ernst van Geldorp; Frank Captein.

O.L.V. Geboorte, Halfweg

Zondag 21 januari

Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders van Groeninge-Storm, zoon Pierre en dochters Hetty en Ineke.

Zondag 28 januari

Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-Verbruggen; Harry Zandbergen; Wim Wiebes en overleden familie.

Zondag 4 februari

Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel Heemskerck; Johannes J.J. Kuijpers; Harry Zandbergen.

Zondag 11 februari

I.v.m. het 100-jarig jubileum van de St. Adalbertuskerk vindt deze viering plaats in Spaarndam, daar zullen ook onderstaande misintenties worden meegenomen

Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; overl. ouders Lucke-Heemskerk; Henny Bouman.

Zondag 18 februari

Overl. ouders Terwijn-de Lange en dochter Truus; Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Tilly Vermast; Johannes J.J. Kuijpers; Riet van der Aar-Kreike; overl. ouders Kooter-Verbruggen; overl. ouders van Groeningen-Storm, zoon Pierre en dochters Hetty en Ineke.

Zondag 25 februari

Johannes J.J. Kuijpers

Zondag 3 maart

Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Mathieu en Henriëtte Vorstermans-Aldenhoven en zoon Frans.

Zondag 10 maart

Nico Kuiper; overl. ouders Schut-Eijsvogel; Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; overl. ouders Lucke-Heemskerk.

Zondag 17 maart

Johannes J.J. Kuijpers

St. Adalbertus, Spaarndam

Zondag 21 januari

Henk Oud en Plona Oud-Balm; Thijs Bouma; Pastor Gijs Ockhuijsen; Joop Duindam; Nel en Maarten van der Voorn; overl. ouders Granneman-Groot.

Zondag 11 februari

Gerrit van de Beldt; Thijs Bouma; Piet Melman; overl. ouders van Warmerdam-van Eden; Jos en Riet Thorborg-Kramer; overl. ouders Granneman-Groot; Nel en Maarten van der Voorn.

Zondag 18 februari

Suze van der Peet-Bergkamp; Pieter van der Voorn; Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken en dochter Els; Hermanus Kroon; Frank Captein; Broeder Theo Vink.

Zondag 3 maart

Jos en Riet Thorborg-Kramer; Piet Melman; overl. ouders van Geldorp-van Bentem; Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken en dochter Els; Nel en Maarten van der Voorn.

Zondag 17 maart

Pieter van der Voorn; overl. ouders Granneman-Groot; Niels en Yp Molenaar; Frank Captein; Broeder Theo Vink.

St. Augustinus, Vijfhuizen

Zondag 21 januari

geen intenties

Zondag 28 januari

Bert de Koning; Tom Kester; Kees en Ellis Wennekers; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; overl. ouders Gieske-Moison; Myriam Gonzalez; Dora van den Berg-de Hertog; Wil Hulbosch-Wallenberg; overl. ouders broers en zusters Olsthoorn-Stokman.

Zondag 4 februari

Overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens en Henk Bakkenhoven; Bert en Rina Olsthoorn en overl. zoon en dochters; overl. vrijwilligers van de parochie; Ria Kramer-Cobelens; Myriam Gonzalez; Jan Romeijn; Ursula Micheline Carolina-Peltier; Wim van 't Erve.

Zondag 11 februari

(I.v.m. het 100-jarig jubileum van de St. Adalbertuskerk vindt deze viering plaats in Spaarndam, daar zullen ook eventuele misintenties worden meegenomen)

Zondag 18 februari

Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden.

Zondag 25 februari

Bert de Koning; Tom Kester; Kees en Ellis Wennekers; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; overl. ouders Gieske-Moison; Jan en Arthur Daane; Wil Hulbosch-Wallenberg; Dora van den Berg-de Hertog.

Zondag 3 maart

Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens en Henk Bakkenhoven; overl. vrijwilligers van de parochie; Ria Kramer-Cobelens; Jo Driessen-Vervaart; Ursula Micheline Carolina-Peltier.

Zondag 10 maart

Myriam Gonzalez; Kees en Ellis Wennekers; Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden.

Zondag 17 maart

geen intenties



In memoriam

Wim van Warmerdam (86 jaar)



Op maandag 20 november jl. overleed Wilhelmus (Wim) van Warmerdam. Wim en zijn vrouw Rie waren jarenlang zeer trouwe parochianen van Haarlemmerliede. Gedurende lange tijd woonden zij in een grote boerderij aan de Mooie Nel bij Penningsveer. Nadat de grond verkocht werd aan het recreatieschap vestigden zij zich in Haarlem-Noord.

Wim was een veelzijdig mens die tijdens zijn leven verschillende functies bekleedde o.a. ook in de medicijnindustrie. Zowel voor als na zijn pensionering deed Wim, erg handig als hij was, vele klussen in en rond de plekken waar hij woonde, maar ook aan de huizen van zijn kinderen en kleinkinderen.

De laatste jaren echter ging zijn gezondheid zienderogen achteruit en verbleef hij tenslotte geruime tijd in verzorgingstehuis Overspaarne. Woensdag 30 november werd, onder grote belangstelling, afscheid van Wim genomen in crematorium Sterrenheuvel.

Moge hij rust en Vrede hebben gevonden bij zijn Heer!

Wil Hulsbosch-Wallenberg (81jaar)



Op woensdag 29 november is overleden mevrouw Wil Hulsbosch-Wallenberg van de Cruquiusdijk te Cruquius. Wil was een trouwe kerkganger van onze St. Augustinusparochie en 12 jaar lid van het dameskoor aldaar.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag 6 december in Crematorium Haarlemmermeer te Nieuw-Vennep waarna er gelegenheid was elkaar te ontmoeten.

Sterkte voor haar man, die achter blijft en dat zij opgenomen mag zijn in Gods licht.

Elisabeth Maria (Ria) Nelis (76 jaar)



Vrijdag, 22 december, overleed mw. Hendrica

Elisabeth Maria Nelis. Mevrouw Nelis was afkomstig uit de parochie van Haarlemmerliede en kwam oorspronkelijk van de Vinkebrug. Gedurende haar leven was ze vele jaren werkzaam in de ondersteuning van de advocatuur. Zaterdag 30 december vond een afscheidsbijeenkomst plaats in de Stompe Toren, waarna ze - naar haar uitdrukkelijke wens - werd begraven op het kerkhof in Haarlemmerliede.

Dat ze rust en Vrede mag ondervinden bij haar Schepper!

Adriana Petronella Maria Hoenderdos-van der Hout (84 jaar)



Zaterdag, 23 december, overleed mevrouw Adriana

Petronella Maria Hoenderdos-van der Hout. Mevrouw Hoenderdos was parochiaan van Haarlemmerliede en woonde gedurende vele jaren aan het Liewegje. Ze was altijd actief in haar huishouden en stond bekend om haar grote gastvrijheid. Niemand mocht haar huis verlaten zonder een voldaan gevoel.

Het afscheid van mevrouw Hoenderdos vond plaats op dinsdag 2 januari in het crematorium Sterrenheuvel.

Moge ook zij vreugde en Vrede vinden bij haar Heer!

Hermina Vriesekoop-Nibbering (99 jaar)



Vrijdag 29 december jl. overleed mevrouw Hermina Vriesekoop – Nibbering. Mevrouw Vriesekoop woonde het grootste deel van haar leven in Spaarndam, maar

woonde de laatste jaren in 'Breezicht' in IJmuiden.

Ze was een actieve, creatieve vrouw, die ook lange tijd zong in het koor van Spaarndam en bovendien voor de parochie van St. Adalbertus lid was van de contactgroep, die o.a. nieuwe parochianen verwelkomde. Zij werd begraven op het kerkhof van Haarlemmerliede. Moge zij rust en Vrede vinden bij haar Schepper!



Met gepaste trots kunnen we zeggen dat we een compleet pakket hebben waar nabestaanden gebruik van kunnen maken. Mensen die graag

in een groep willen praten over het verlies kunnen terecht bij de gespreksgroepen en in het Nabestaandencafé. En mocht een groep niet passen dan zijn mensen van harte welkom voor 1 op 1 gesprekken. Een mooi en deskundig team van vrijwilligers staat klaar om nabestaanden bij te staan.

Bij al deze ontwikkelingen hoort wat ons betreft ook een nieuwe flyer waarin ons complete aanbod te vinden is. Helpt u ons mee om nabestaanden in de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer te bereiken en zo goed mogelijk te informeren? Zij hoeven dan niet meer te zoeken of met vragen te blijven zitten in de meest zware periode in het leven.

Laat ons alstublieft via een reply op deze mail weten hoeveel flyers u wilt ontvangen. Wij brengen ze graag bij u langs, uiteraard vergezeld van iets lekkers voor bij de thee of koffie.

Heeft u nog vragen of wilt samen kijken naar een intensievere samenwerking, aarzel dan niet dat ons te laten weten. We plannen graag een afspraak met u in.

Linda Frank
Stichting Nabestaandenzorg
Algemeen coördinator
023-8448201
info@stichting-nabestaandenzorg.nl
www.stichting-nabestaandenzorg.nl

Berichten uit de parochies



Autorijschema

Voor vervoer vanuit Spaarndam naar Haarlemmerliede en v.v.

Parochianen die mee willen rijden kunnen de chauffeur/chauffeuse bellen.

28-01-2024	Ria v/d Voorn	06-44410157
04-02-2024	Wim Pijnaker	06-10632647
25-02-2024	Hans Oudt	06-23362133
10-03-2024	Marty Vink	023-5371902
24-03-2024	Theo van Lieshout	023-5373648

Kosterschema St. Adalbertus



21-01-2024	Wim Pijnaker
11-02-2024	Theo van Lieshout
18-02-2024	Herman Koeman
03-03-2024	Wim Pijnaker
17-03-2024	Theo van Lieshout
29-03-2024	Herman Koeman

't is toch wat, in Haarlemmerliede!

Misintenties

Heeft u al betaald?

Veel mensen hebben, na het overlijden van hun geliefden, nog voor (soms veel) langere perioden betaald voor de misintenties, meestal voor een jaar.

Willen de betrokkenen even nagaan wanneer ze voor het laatst betaald hebben?

En wanneer u voor het komend jaar uw bijdrage wilt betalen: neem dan even contact op met Bep Rutte 023 - 5332485

Kerstlunch voor de senioren van Haarlemmerliede

Op vrijdag 15 december 2023 vierden we de kerstlunch voor de senioren in ons dorp en daarbuiten in de Zoete Inval. Omstreeks 11.45 uur was iedereen binnen en zat aan een glaasje prosecco.

Carine van Schie, onze nieuwe penningmeester, heette iedereen van harte welkom en bedankte ook Cees van Kippersluis voor zijn jarenlange inzet voor de PCI.



Het was fijn om te zien dat ook pater Clement en pater Patrick aanwezig waren. De lunch was goed verzorgd en er was volop keuze uit verschillende broodjes en niet te vergeten het broodje kroket. Ook tijdens deze kerstlunch stond er een collectebus voor het Nationaal Ouderenfonds. Hierin kon een vrijwillige bijdrage gegeven worden. De totale opbrengst was € 414,00. Geweldig en heel erg bedankt namens het Ouderenfonds.

Na de kerstlunch was er gelegenheid om nog een drankje te doen en van plaats te wisselen.

Het was weer een zeer geslaagde en gezellige middag!

Namens de PCI: Bella Willard

Herberg-diner in kerstsfeer

Buiten is de klokkentoren feestelijk verlicht, binnen zorgen in de Luifel de kerststal en de kerstboom voor de juiste sfeer. Liefst 51 gasten zijn er vrijdag 8 december neergestreken voor het jaarlijkse Herberg-kerstdiner. Dat ook dit jaar weer klinkt als een (kerst)klok.

Als opening een broodje in de vorm van een kerstboom, gevolgd door een romig en aangekleed tomatensoepje. Het hoofdgerecht is traditioneel te noemen en bestaat uit stoofpeer, aardappelpuree, spruitjes, worteltjes en doperwtjes, stoof van rund in een stevige saus en een frisse salade. Een MonChou-toetje met heerlijke topping en koffie/thee met chocolade completeren het diner waar de zeven vrijwilligers veel tijd en liefde in hebben gestoken.

Neem de runderstoof, het heeft uren staan garen op een ouderwets, maar prima functionerend petroleumstel. Neem de spruitjes, liefst 10 kilo van deze vitaminebommetjes is handmatig door ze schoongemaakt. Terecht ook dat tegen het einde van het diner de kookstaf werd bedankt met een daverend applaus.



Frans Witteman

Werkpaar Marianne Klaver neemt afscheid

Je hebt van die vrijwilligers die zo ongeveer tot het interieur van een organisatie behoren. Marianne Klaver-Stroosma is er een mooi voorbeeld van.

Zo'n 35 jaar geleden werd ze lid van de tekstgroep van het dameskoor, werd lid van de bloemengroep met als grote liefde de kerststal, nam de organisatie van het wekelijkse koffiedrinken na de viering op zich en was namens de parochie betrokken bij de

voorbereidingen voor de oecumenische tentviering aan het begin van de feestweek. Een indrukwekkende lijst.



Zondag 17 december nam ze afscheid en werd namens het Vijfhuizen parochieteam in fraaie bewoordingen toegesproken door Ton Overgaag die de nodige anekdotes aanhaalde. Hij stelde werkpaard Marianne gerust.

‘Geen zorgen hoor. Je taken zijn overgenomen. Geniet van je rust en kom in het vervolg ongedwongen naar de kerk. Jij hoeft niet meer, jouw mooie werk gaat door en laat het verder maar gebeuren. Voor al die jaren van toewijding willen wij je ontzettend bedanken.’ Om haar vervolgens onder luid en instemmend applaus een prachtig kerststuk te overhandigen.

Frans Witteman

Kerst met de St. Adalbertusschool

Wat een feest was het weer om de jongste groepen rond de kerststal in de kerk te zien. Waar is het kindje Jezus? de eerste vraag van de kinderen, ga dan maar eens uitleggen waarom het nog niet in de stal ligt ! Voor de kinderen is het de week voor kerst en de schoolvakantie, ook al kerstfeest. Afijn toch maar het kindje tevoorschijn gehaald.



Komt de volgende groep en zegt juf, bij ons in de klas ligt het kindje Jezus nog niet in de stal! Daar sta je dan.....

Bij de groepen van de bovenbouw ben ik in de klassen geweest. De oudste groepen die toch al 8 jaar lang mijn kerstverhaal hebben ‘aangehoord’, heb ik hun kennis door middel van een quiz getest. Dat gaf toch wel bijzondere antwoorden en zienswijzen.

Op donderdag voor kerst is de hele school in de kerk geweest voor de kerstviering. Door middel van platen die het kerstverhaal vertelden, afgewisseld met zeer mooie toepasselijke liedjes was het een sfeervol begin van de dag, die afgesloten werd met het kerstdiner op school.

Karin Duwêl

Kerst met de St. Franciscusschool

Nadat alle groepen in de kerk rond de kerststal het kerstverhaal gehoord hadden, werd op woensdag het verhaal door de kinderen gespeeld. De kinderen die een rol moesten spelen gingen ervoor.



De vele ouders, opa's en oma's die aanwezig waren om de kerstsfeer alvast te proeven, werden bij de uitgang van de kerk door de

kinderen uitgeleide gedaan met een mooie Kerstwens.



Karin Duwêl

Gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar

Beste vrienden en kennissen,

Op het einde van het jaar weer even contact. Een jaar geleden wensten we elkaar alle goeds voor 2023, maar het is alsof de duivel ermee speelt. In plaats van minder oorlogen, rampen, vluchtelingen en honger, juist meer en heftiger. En dat houdt onze wereld af van wat ons nu het meest zou moeten bezighouden: samenwerken aan een snelle rechtvaardige overgang naar nieuwe energie, adaptatie bij steeds dreigender klimaatrampen, circulaire economie, etc.

Moge de geboorte van Christus als teken van Liefde en Vrede ons geloof op de been houden dat 2024 een begenadigde tijd is om - ondanks alles - door te werken aan een duurzame aarde in gerechtigheid en vrede. Een Gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar!

*Martin Harun Olsthoorn,
OFM, Indonesia*



Kinderkerstviering Halfweg

In onze vorige uitgave deden we een beroep op spelers voor het kerstspel én kinderen voor het kinderkoor, dit was zeker geen vergeefse oproep.

Zoals u hieronder kunt zien stond er op zaterdag 23 december een geweldig kinderkoor o.l.v. Marjan Koenders mooie kerstliederen te zingen, ze werden begeleid aan de piano door Bram Koenders en op de drum door Lucas Mank. Het was een feest om naar ze te luisteren.



Dubbel feest was het voor de allerkleinsten die het volledige kerstspel naspeelden met begeleiding van Anneke Pijnaker en verteller Suzanne Roest. Dat dit oecumenisch kan bleek wel uit het inbreken van de razende reporter in de persoon van Ds Wilma van Rijn-Fennel die naar aanleiding van het verhaal aan enkele ouders een vraag stelde.

Niet alleen alle koorleden en de spelers maar ook alle aanwezigen hebben ervoor gezorgd dat



het een mooie en sfeervolle kinderkerstviering is geworden.

Misschien was het voor enkele van de kinderen een dubbel bezoek aan de kerk, dat is natuurlijk geen ramp in deze tijd, want op donderdag 21 december was basisschool Jong Geleerd in de kerk met hun prachtige kerstverhalen en

liederen. Het was heerlijk om alle kinderen bezig te zien.

Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen hebben kunnen genieten van veel prachtige vieringen. We gaan ze niet allemaal opnoemen maar houden het bij één viering op Kerstavond met medewerking van Mediorkoor Voices, met begeleiding van piano, dwarsfluit en drum. De voorganger, het koor en de muziek zorgde er mede voor dat alle aanwezigen konden meebidden, meezingen en meegenieten van heel veel kerstliederen en een prachtig kerstverhaal.

100-jarig jubileum St. Adalbertus parochie



Jazeker! Op 24 februari is het zover, het 100-jarig jubileum van onze St. Adalbertus parochie, een enorme mijlpaal die niet zomaar voorbij zal gaan.

In de beginjaren moesten de Spaarndammers voor de kerkdienst naar de kerk van Haarlemmerliede maar gelukkig kreeg de parochie in 1924 een eigen plek aan de Ringweg 30 in Spaarndam.

Dit heuglijke feit gaan we zeker vieren in het komende jaar, daar hoort u te zijner tijd meer van. Omdat 24 februari in de vastentijd valt is gekozen voor een zondag vóór de vastentijd, noteer daarom nu alvast in uw agenda:

- een mooie MeerLiedeviering
- op 11 februari in onze kerk
- aanvang 11.00 uur

Voorgangers zijn:

- Deken Eugene Jongerden
- en de beide paters

Natuurlijk wordt het ook een feestje in juni op de naamdag van Sint Adalbertus.

MeerLieddag



We gaan weer zingen! Op zaterdag 10 februari wordt in de St. Augustinuskerk in Vijfhuizen de jaarlijkse zangdag gehouden voor leden van de koren van ons samenwerkingsverband MeerLiede. Andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom. De MeerLieddag staat opnieuw onder leiding van kerkmusicus Tom Löwenthal.

Afgelopen jaar zijn we gestart om 11.00 uur. Dat is goed bevallen en dat gaat dus ook dit jaar gebeuren. In de pauze is de mogelijkheid om de meegebrachte boterhammen of ander lekkers te nuttigen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

De contactpersonen van de koren is gevraagd een lied in te sturen dat zijn of haar koor op de MeerLieddag wil oefenen of nieuw instuderen. Zingen verbindt. Wie mee wil zingen kan zich tot uiterlijk 25 januari bij de contactpersoon van het koor opgeven. Zij zijn hiervan reeds op de hoogte.

Frans Witteman



De Stoep

onze huiskamer voor Haarlemmerliede!

Natuurlijk wensen wij iedere trouwe bezoeker, wederom de beste wensen voor een gezond 2024.

Activiteiten:

Na elke viering op zondag is het gezellig gratis koffiedrinken en wetenswaardigheden uitwisselen in De Stoep, dankzij onze vrijwilligers.

De Kerstklaverjas was weer als vanouds met veel deelnemers en prachtige prijzen. De succesvolle klaverjascompetitie is inmiddels weer van start gegaan op de woensdagmiddag. Ook u bent van harte welkom na opgave bij Mary van Opzeeland tel 06-21594931.

Breien??

Onze breiclub kan altijd breiwool gebruiken! Inleveren bij De Stoep op woensdagmiddag of bij Mary van Opzeeland.



Mini-Bieb

Begin in 2024 aan een nieuw hoofdstuk met een spannend boek naar uw keuze. Zelf kiezen en/of ruilen in onze mini-bieb. Altijd open!

Algemeen

Boordevol energie en goede voornemens in 2024?

De Stoep kunt u huren voor een workshop, vergadering, bijeenkomst of expositie.

Info: reserveringstoep@dorpsvereniging.nl

Cees van Kippersluis 023-5328867

of 06-33757109

agendabeheer en afspraken: Mary van Opzeeland, beheerder 06-21594931

Vraag naar de mogelijkheden.

Berichten van en over parochianen

Zr Patricia tijdelijk opgenomen

Bij een lelijke val heeft Zr Patricia haar bekken gebroken. Doordat ze in haar appartement geen bed in de kamer heeft maar daarvoor de trap op moet was het helaas niet mogelijk dat ze zou gaan herstellen op haar vertrouwde adres in Nijmegen.

In goed overleg is besloten te gaan naar het Revalidatiecentrum Dekkerswald, dit is gelegen in de bossen van Groesbeek. Een prachtig en goed centrum maar niets gaat natuurlijk boven je eigen huis en je eigen bed.

Laten we Zr. Patricia veel sterkte toewensen bij haar herstel en zeker geduld want dat is wat ze nodig heeft, zes tot zeker acht weken (of langer) rust en therapie is het advies van de artsen.

Haar tijdelijke adres luidt:
Revalidatiecentrum Dekkerswald
Zr Patricia
Kamer M 135
Boslaan 2
6561 LE Groesbeek

De redactie wenst Zr Patricia veel sterkte en geduld toe.

In gesprek met....

Wim Pijnaker, al jarenlang een actieve vrijwilliger.



Het is toch altijd wel bijzonder, als je iemand gaat interviewen, die je al lange tijd kent. Het gaat hierbij om de 70-jarige Wim Pijnaker uit Spaarndam. Ongeveer vijf jaar waren Wim en zijn vrouw José mijn directe burens in de Haarlemmermeerstraat in Halfweg. In 1980 verhuisden wij tegelijk naar een nieuwbouwwijk in Spaarndam. Bijzonder was, dat wij vanuit ons keukenraam gezien, zowat recht tegenover elkaar kwamen te wonen. Wim en José wonen daar nu nog, terwijl ik zelf in 2019 weer naar Halfweg verhuisde.

Wim: 'Ik ben geboren in de Lindenlaan in Zwanenburg, als één van de zestien kinderen. Helaas zijn er nog slechts negen van de kinderen in leven. De meeste daarvan wonen in Zwanenburg/Halfweg. In 1960 verhuisden wij als gezin naar de Essenlaan in Zwanenburg. Daar

woonde ik tot mijn trouwen met José in 1976. Samen kregen wij drie kinderen, één zoon en twee dochters.'

Na zijn basisopleiding op de Sint Jozefschool in Halfweg vervolgde hij zijn opleiding op de LEAO, waarin hij economisch en administratief onderwijs kreeg. Daarna volgde hij een aantal opleidingen en cursussen zoals handelsavondschool en PD (Praktijkdiploma boekhouden) in de avonduren. Later bij de Rabobank volgde nog vele cursussen en een opleiding MBO-4.

Na zijn opleiding ging Wim korte tijd bij IDM-financiering werken. Direct daarna trad hij als administrateur in dienst bij de MIVA in Zwanenburg. Daar werkte hij vier jaar tot hij in 1973 in militaire dienst moest. De volgende stap, na de militaire dienst, was een functie bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ook daar werkte hij vier jaar.

De rest van zijn professionele werkzaamheden was Wim als administratief medewerker actief bij de Rabobank. Gedurende 39 jaar werkte hij eerst bij de Rabobank in Spaarndam. Daarna volgde er veel fusies bij de bank, waardoor hij later in IJmuiden en Beverwijk actief was. In 2016 was hij in de gelegenheid om vervroegd met pensioen te gaan.

Zijn uitgebreide carrière in het vrijwilligerswerk begon in 1968 bij Don Bosco met diverse functies, waarna een bestuursfunctie. Eerst in Halfweg ruim 12,5 jaar, daarna in 1981 in Spaarndam. Ook is hij sinds 2016 actief als secretaris bij de Zonnebloem in Spaarndam.

Vanaf 1981 raakte Wim actief betrokken bij de Sint Adalbertuskerk in Spaarndam. Direct werd hij lid van het bestuur van deze kerk. Eerst als secretaris, later ook nog als voorzitter. Na twaalf jaar begeleidde Wim de Vormselgroepen en werd Wim voorzitter van de Pastoraatsgroep.

Wim: 'Rond 2014/2015 ontstond gaandeweg de fusie van de vier polderkerken in het noorden van de Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze vier kerken pasten goed bij elkaar. Wel was het voor ons een enorme verandering in de organisatie van de kerk. Nadat er werd besloten dat het voltalige bestuur moest aftreden, was ik solidair en trad ook af als voorzitter van de Pastoraatsgroep zowel in Spaarndam als van het PU Meerliede. Toch bleef ik actief bezig bij de kerk. Ik ben de laatste tien jaar voornamelijk nog actief als koster in een groep met drie personen. Karin Duwêl verzorgt de coördinatie. Ook ben ik nog lid van de autorijgroep. Dit zijn de mensen die kerkleden uit Spaarndam naar de kerk in Haarlemmerliede

brengen, als de dienst in de Sint Jacobus de Meerdere is. De organisatie blijft wel in beweging. Er zijn vergaande plannen tot een fusie van de vier kerken per 1 januari 2025. De kerk in Halfweg wordt dan de hoofdkerk. Wel is er een beter vooruitzicht op het voortbestaan van alle vier de kerken. Ik kan voorlopig dus nog wel het e.e.a. doen.'

Zonder dit soort vrijwilligers heeft de kerk in de toekomst een probleem. Dat kan zelfs het voortbestaan van een kerk bedreigen. Gelukkig dat er dan ook mensen als Wim Pijnaker zijn.

Henk van Ommeren



Warm Welkom

Wij heten Mike en Luisa Kuijpers-Belchior en hun kinderen Nick en Sara van harte welkom in onze parochie. Vanuit Haarlem zijn zij naar Vijfhuizen gekomen en wonen op het adres Liniewal 54.

Ook vanuit Haarlem en ook aan de Liniewal (nummer 82) zijn komen wonen Naysan en Stephanie Tofighian-Huitema en hun zoon Kian. Hartelijk welkom.

Ook een hartelijk welkom voor Ricardo en Astrid Stokman-Barbiers die samen met hun kinderen Duuk en Gwenn vanuit Hoofddorp zijn neergestreken aan het Jack Sharp Park 28.

Welkom ook aan Hugo van der Lans. Vanuit Cruquius is hij komen wonen op het adres Jack Sharp Park 15.

Wij hopen dat jullie je hier snel (voor Stephanie, Ricardo en Hugo geldt; opnieuw) thuis zullen gaan voelen.

Op de koffie bij.....

Rob en Olive Christiaans-Prior

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans Witteman er met pen en papier op uit om aan de keukentafel leuke, mooie, ontroerende of verbazingwekkende verhalen en herinneringen te noteren..

'Droog overgekomen', vraagt Rob Christiaans in de deuropening. 'Wij hebben net de glazenwasser gehad en als die is geweest gaat het altijd regenen', vervolgt hij. Ik bof. Deze keer dus niet. Ik bof nog meer. Aan de keukentafel blijkt dat het gesprek plaatsvindt op de dag na Robs 78ste verjaardag. En ook dat er nog een ferme punt hazelnoottaart is overgebleven. En ook dat het heerlijk de koffie vergezelt.

Rob Christiaans uit Haarlem en Olive Prior uit Londen. Hoe zit dat?

Nog voordat de vraag volledig gesteld is ligt het antwoord al op tafel. 'We hebben elkaar in 1966 op Mallorca leren kennen. In de zomervakantie', klinkt het gelijktijdig. Olive (79): 'Ik weet dat zo goed omdat Engeland in dat jaar de WK-finale voetbal won van West-Duitsland met Bobby Moore als aanvoerder. Het staat in het Engelse collectieve geheugen gegrift.' Olive was met drie vriendinnen op vakantie, Rob met negen vrienden. In de bestelbus van hun woninginrichting My Home hadden ze slaapplekken gebouwd en gingen met de veerboot van Barcelona naar het vakantie-eiland. Hij: 'In nachtclub The Big Apple in El Arenal hebben we elkaar ontmoet.' Zij: 'Toen hij vertelde dat hij uit Holland kwam was er direct een klik. Mijn vader heeft in september 1944 gevochten in de Slag om Arnhem. Gelukkig heeft hij het overleefd. Hij was ingekwartierd bij een familie in Nijmegen waar we steeds contact mee hebben gehouden. Ze zijn zelfs op onze bruiloft geweest.'



Ondanks dat ze door de Noordzee van elkaar gescheiden waren, bleef het aan. Na een jaar volgde een paar stevige gesprekken. Hoe gaan we verder? Rob naar Engeland? Olive naar

Holland? Het werd het laatste, legt Olive uit. 'Ik had een goede baan als kapster bij de Britse omroep BBC met veel bekende tv-mensen onder mijn schaar. Zo was de bekende zangeres Dusty Springfield een van mijn klanten. Rob werkte thuis in de zaak van zijn ouders en kon niet weg. Zou het op niets uitdraaien dan kon ik probleemloos terug naar de BBC.'

Ik kwam in 1967 naar Nederland en ben in Haarlem op kamers gaan wonen. Al snel had ik een baan als kapster. Daarom mocht ik blijven. Totdat we in december 1968 voor de wet trouwden moest ik mij regelmatig melden bij de Vreemdelingenpolitie. Bij binnenkomst in Nederland had ik al de terugreis moeten betalen voor het geval ik het land uitgezet zou worden. Heel andere tijden toen.' Maar zover kwam het niet. Rob en Olive trouwden op 3 maart 1969 in de St. Jan in de Amsterdamstraat en gingen boven de zaak in de Hanny Schaftstraat wonen. Dit nadat Robs ouders waren verhuisd naar de Woudweg 19 in Vijfhuizen.

In 1974 kwamen Rob en Olive ook naar Vijfhuizen: Woudweg 17. Toen hun oudste dochter Esther 4 was en naar de kleuterschool moest was er op Wildemanskruid geen plaats. Olive pikte het niet. 'Op onze katholieke school, Frits Duker was hoofd, zaten ook niet-katholieke kinderen. In mijn ogen hielden zij het plekkie van Esther bezet. Ik heb de toenmalige pastor Suidgeest ingeschakeld die ervoor gezorgd heeft dat onze dochter er tóch heen kon', vertelt Olive die toen al de handen vol had aan het in 1948 door Robs vader opgerichte My Home. In 2016 hield het succesvolle bedrijf op te bestaan.

De naam leeft voort in het feestweekteam My Home waarvan hun dochter Miriam nog immer de motor is en waarvan Rob 25 jaar lang coach is geweest. Nu is hij een verdienstelijk lid van de DSOV-knarrenploeg. Zoals Olive heel lang actief is geweest bij DSOV-handbal. Dezelfde Miriam aan wie Olive de kapstergenen heeft doorgegeven. In juni 2017 verhuisden Rob en Olive naar een nieuwbouwhuis aan het Floriadepark. Aanvankelijk uitgeloot kon later tóch de champagne knallen. 'Alles gelijkvloers en een prachtig uitzicht op groen. We wonen hier fantastisch. We hebben de afgelopen jaren ziekte gekend, maar hebben geluk gehad. Het was kennelijk onze tijd nog niet. Fijn, want we willen nog lang niet weg.'

Alle voorgaande 72 artikelen van deze rubriek staan op onze website www.meerliede.nl. Ga naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op de button Op de koffie bij...

Meningen, opinies en ideeën van ...

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

In de media las ik onlangs dat er momenteel in de wereld vijftig (!) oorlogen gaande zouden zijn. Het lijkt me wat veel, maar de grote conflicten zoals Rusland vs. Oekraïne en Israël vs. Gaza trekken natuurlijk alle aandacht door hun extreem wapengeweld. Maar ook in Ethiopië, Sudan, Jemen, Myanmar, Afghanistan (om er maar een paar te noemen) worden dagelijks mensen gemarteld en vermoord. Dat geweld wordt door de media niet direct als 'oorlog' geclassificeerd, maar in feite is het dat wel! En dan hebben we het nog niet eens over landen die dreigend tegenover elkaar staan aan elkaars grenzen en de wereld nog meer verontrusten...

Deze editie van ons parochieblad loopt alweer tot ver in de Vasten. Het daaropvolgende blad schenkt weer volop aandacht aan het lijden en sterven van Christus, wanneer wij o.m. horen dat Hij in wanhoop tot zijn Vader roept: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' Het begrip 'van God verlaten zijn' kennen wij in onze Nederlandse taalomgeving ook, en misschien denken u en ik ook wel eens -wanneer we al die geweldsgebieden zien- dat we door God verlaten zijn. Persoonlijk denk ik dan wel eens: zou dat een reden zijn dat mensen niet meer naar de kerk komen? Dat er gedacht wordt dat het 'toch een zootje' is en dat God er niks aan doet?

Tijdens de Advent hield broeder Bernard Zweers een overweging met als rode draad de opmerking van Johannes de Doper: 'Midden onder u staat Hij die gij niet kent!'. Dat was voor ons, parochianen, toch even een doordenker.

Er werd opgeroepen eens naar de mens naast ons te kijken (en uiteindelijk wellicht door diens woorden en daden God te herkennen!) We kunnen ons beseffen dat die mens naast ons een werktuig in Gods hand is wanneer Hij zijn goedheid, zijn erbarmen en zijn medelijden over ons heen spreidt. En dan rijst de vraag: wie maakt er dan een 'zootje' van in de wereld? God? Of tòch de mens? Het antwoord is duidelijk, en wanneer we bij elkaar komen in de vieringen kunnen we de gelegenheid telkens weer pakken om tot God te bidden om zijn Vrede. Toch?

Mijn vader zei vroeger: 'Wacht maar totdat er weer eens een oorlog uitbreekt. Dan zitten de kerken weer vol!' U en ik zullen het er toch over eens zijn dat we nú beter met een volle kerk



kunnen bidden om Vrede voordat het te laat is...

Theo Kors

Tja...

Er zijn evenveel wegen richting God als er mensen zijn,

Uit: Ignatiaans bidden in de Advent

Wees niet bang wanneer u denkt God niet te vinden wanneer u Hem zoekt. God zoekt u!

*Pater J. Stuyt SJ
tijdens de preek op 1^e kerstdag*



VIERINGENROOSTER (28 januari t/m 17 maart 2024)



Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede
Liedeweg 52
- Elke dinsdag t/m vrijdag

Stiltegebed en zingen van psalmen 17.30 uur
Eucharistie 18.00 uur

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook mogelijk voor één van beide te kiezen.



Eucharistie in Halfweg

Elke woensdagmorgen om 10.00 uur

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast.

	Haarlemmerliede Jacobus de Meerdere Liedeweg 52 11.00 uur	Spaarndam Sint Adalbertus Ringweg 30 11.00 uur	Vijfhuizen Sint Augustinus Kr. Spieringweg 400 11.00 uur	Halfweg O.L.V. Geboorte Dr. Schaepmanstr. 7 9.30 uur
Zondag 28 januari 4e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Br. Bernard Zweers St. Cecilia		Eucharistieviering Pater Clement Dameskoor	Eucharistieviering Br Bernard Zweers Pater Andy Jebarus St. Caecilia Halfweg
Zondag 4 februari 5e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia	Gebedsviering Ton Overgaag Gemengd koor	Eucharistieviering Pater Clement Dameskoor Pro Ecclesia
Zondag 11 februari 6° Zondag door het jaar		MEERLIEDE VIERING 100-jarig jubileum Eucharistieviering Deken Eugene Jongerden Pater Clement Pater Patrick		
Woensdag 14 februari Aswoensdag				MEERLIEDE VIERING Eucharistieviering Pater Clement Pater Patrick MeerLiedekoor
Zondag 18 februari 1ste Zondag vabn de 40 dagen tijd		Eucharistieviering Pater Patrick St. Cecilia	Eucharistieviering Br. Bernard Zweers Gregoriaanse Cantorij	Eucharistieviering Pater Clement St. Caecilia Halfweg
Zondag 25 februari 2e Zondag van de 40 dagen tijd	Eucharistieviering Gert Jan van der Wal St. Cecilia		Eucharistieviering Pater Clement Dameskoor	Eucharistieviering Pater Patrick Samenzang
Zondag 3 maart 3e Zondag van de 40 dagen tijd		Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia	Eucharistieviering Pater Patrick Gemengd koor	Eucharistieviering Pater Clement Dameskoor Pro Ecclesia

	Haarlemmerliede Jacobus de Meerdere Liedeweg 52 11.00 uur	Spaarndam Sint Adalbertus Ringweg 30 11.00 uur	Vijfhuizen Sint Augustinus Kr. Spieringweg 400 11.00 uur	Halfweg O.L.V. Geboorte Dr. Schaepmanstr. 7 9.30 uur
Zondag 10 maart 4^e Zondag van de 40 dagen tijd	Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia		Eucharistieviering Gert Jan van der Wal Samenzang	Eucharistieviering Pater Patrick St. Caecilia Halfweg
Zondag 17 maart 5^e Zondag van de 40 dagen tijd		Eucharistieviering Pater Patrick St. Cecilia	Gebed en Communieviering Gert Jan van der Wal Mediorkoor Voices	Eucharistieviering Pater Clement Samenzang

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen.

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie.

Lezingen die tijdens de vieringen worden gebruikt kunt u vinden op onze website www.meerliede.nl

De vieringen vanuit Halfweg worden via de livestream uitgezonden.

Wilt u online meevieren ga dan naar www.youtube.com/c/ParochiesMeerLiede of geef u emailadres door voor de wekelijkse notificatie.



Informatie MeerLiede parochies



St. Jacobus de Meerdere
Haarlemmerliede



O.L.V. Geboorte
Halfweg



St. Adalbertus
Spaarndam



St. Augustinus
Vijfhuizen

St. Jacobus de Meerdere

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede 023- 532 77 80

Secr. & Kerkhofbeheer: Th. Kors 023-533 05 53
Theo.Kors@kpnplanet.nl 06-284 02 506

Penningmeester: vacature

Bankrekening NL97 RABO 0118 39 3987

Misintenties: Mevr. H. Rutte. 023-533 24 85

De Stoep

* bij activiteiten M. van Opzeeland 06-215 94 931
* voor afspraken C. van Kippersluis 023-532 88 67

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere>

St. Adalbertus

Ringweg 30 **postadres**
2064 KK Spaarndam postbus 5
2064 ZG Spaarndam

Secretariaat: K. Duwèl 06-48 888 338
karinduwel@hetnet.nl 023-538 97 07

Penningmeester: A. Kuhlman 023-537 67 42
akuhlman@quicknet.nl

Bankrekening NL58 RABO 0118 39 1100

kopij parochieblad parochieblad.adalbertus@gmail.com

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker 06-23 396 129

Giften voor NL63 RABO 0118 31 5544
Zr Thea Lemmers t.n.v. Stichting Sinar Pelangi

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/st-adalbertus>

St. Augustinus

Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen

Secretariaat voor post zie kerk adres
secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29
kerkvijfhuizenpenningmeester@gmail.com

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté 023-558 11 68

De Luifel

Beheer: A. de Koning-Verschoor 023-558 11 75

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/st-augustinus>

O.L.V. Geboorte

Dr. Schaepmanstraat 7
1165 GP Halfweg 020-497 70 69
parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl
info@parochiehalfweg.nl
Facebook@ParochieHwg

Secretariaat: H. Terwijn 06-41 64 4640
voor post zie kerkadres

Penningmeester: A. Kuhlman 023-537 67 42

Bankrekening NL63 RABO 0324 60 2049

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs 020-497 60 16

Koster: C. Poelsma 020-497 64 97

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte>

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl

klik op de homepage bovenin de balk op **locatie**

A.E.J. KUHLMAN

ACCOUNTANT

Remco en Arnold Kuhlman

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes

Rembrandtweg 665B, 1181 GV Amstelveen

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam

020 6416735 / 023 5376742

www.akuhlman.nl info@akuhlman.nl



Kooter Hoveniers

Voor advies, ontwerp, onderhoud en aanleg van uw tuin.
Osdorperweg 756, Amsterdam Tel: 020 6673388

Bezoek onze site voor sfeervolle tuinproducten en inspiratie:

www.kooterhoveniers.nl

UITVAARTVERZORGING SINCE 1878
UITENDAAL

Volledige en persoonlijke verzorging
van begrafenissen en crematies

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor
persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur

per dag voor u klaar

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem

Laat uw zorg onze zorg zijn.

C.A. van Oeveren

Schilderwerken



Wethouder Fijenpad 3
1165 GC Halfweg

Telefoon: 0651194964

E-mail: cavanoeveren@gmail.com

zie ook onze uitgevoerde projecten op:

<http://www.cavanoeveren.nl/>

ELEKTRO - TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

.a.knijnenburg

- onderhoud en vernieuwen
van huisinstallaties

- reparaties

Talesiuspark 21
2064 LJ Spaarndam
telefoon: 023 - 5372493



Kwaliteit, Vakmanschap en Servicegerichtheid



06 - 53 19 29 38

Lindenlaan 43, 1161 VJ Zwanenburg

Wij bieden onze klanten:

- * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid
- * duidelijke prijsafspraken en helder advies

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.loodgietersbedrijfmeekel.nl

of stel uw vragen via de e-mail
meekel.loodgieters@online.nl



BEZOEK ONS IN
ZWANENBURG OF HAARLEM

[020 331 85 83](tel:0203318583)

info@pluknbloom.nl

Gespecialiseerd in
Rouw- en Trouw-
arrangementen



Uw huis **verkopen?**
Verhuren?
Of laten **taxeren?**

Met Bosma Makelaardij haalt u de juiste ervaring en expertise
in huis voor Zwanenburg, Halfweg, Amsterdam e.o.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met
ons opnemen.

020-8900332 | www.bosmamakelaardij.nl



LAVERTU
STEENHOEWERS SINDS 1911

Familiebedrijf gespecialiseerd in grafstenen

- ✓ Vakmanschap
- ✓ Ruime voorraad
- ✓ Showroom
- ✓ Werkplaats

Tel. 020-6103086

www.lavertu-steenhouwers.nl

info@lavertu-steenhouwers.nl

Jan Rebelstraat 24
1069CC Amsterdam



Voor al uw relatie- en promotie artikelen.



KIJK OP ONZE SITE VOOR MEER INFORMATIE

**Van sportprijs
tot kerstpakket**

*ook voor particulieren
en kleine aantallen*

WILHELMINALAAN 14
1161 TX ZWANENBURG
TEL. 020 - 497 69 17
E-MAIL: INFO@CTSPROMO.NL



De Loos
uitvaartverzorging



Uw wensen zijn ons uitgangspunt

Niet zomaar een slogan,
maar een belofte die wordt waargemaakt.

Kantooradres: Venenweg 66-2B
1161 AK Zwanenburg
020-4972694
info@deloosuitvaartverzorging.nl
www.deloosuitvaartverzorging.nl



Drogisterij & Parfumerie Poelsma



**Met goed advies en een prima service
slaagt u bij ons altijd!**

**Dennenlaan 52
1161 CS Zwanenburg
020 - 49 777 04**

**Email: info@drogisterijpoelsma.nl
Website: www.drogisterijpoelsma.nl**

**Heeft u iets te bestellen en kunt u niet uit huis?
Laat het ons weten en wij bezorgen het thuis.**



drukkerij **de Bij**

Met ons drukwerk
uw doel bereikt

Drukkerij de Bij B.V.
Donauweg 2c
1043 AJ Amsterdam
T 020 613 66 99
F 020 613 70 09
drukkerij@debij.nl
www.debij.nl

