

Parochieblad MeerLiede



Spaarndam

Vijfhuizen

Haarlemmerliede

Halfweg

Jaargang 2023 / **2**

19 maart - 7 mei 2023



Pater Clement Amoako Asare

C.S.Sp

Tel.: 06-85061113

Email: asare20054real@yahoo.com



Pater Ezeonwu Patrick Chukwuebuka
C.S.Sp

Tel.: 06-44091337

Email: pazzilo@yahoo.com

Adres van beide: Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen



U kunt een bijdrage leveren aan een van de MeerLiede kerken via www.meerliede.nl/doneren
Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en volg de stappen.

Secretariaat SVB MeerLiede

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
pumeerliede@gmail.com

Website MeerLiede: www.meerliede.nl
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies.

Verhuisbericht

Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van onze parochies..... laat het ons weten. Dank u !!

Redactie MeerLiedeblad:
meerliedeblad@hotmail.com

Tekst bij ons voorblad:

*Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen?
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad.
Na enige tijd kwam het woord "water" in mij op.
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden.
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden.
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt.*

*Corina Klaver
Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede*

Inhoudsopgave	Pagina
Van de Paters en het Pastoraat	1
Vastentijd en Paasperiode Avond van de Martelaren Digital Retraite Organisatie	
Algemene informatie	3
Stille Omgang Noodhuld aardbeving Pater Patrick in Glas-in-lood Mediorkoor Voices Halfweg Vastenactie 2023 Samen zingen verbreedert Misintenties	
In memoriam	7
Berichten uit de parochies	8
Autorijschema Kosterschema Van de (lokale) penningmeester Vijfhuizen Kerkbalans Kerkwacht Haarlemmerliede Stoep informatie	
Berichten van en over parochianen	10
Pauselijke onderscheiding Rob van der Riet Afscheid Corina Klaver Op de koffie bij ... Om verlegen van te worden Kroniek Vijfhuizen	
Meningen, opinies en ideeën van ...	13
Bericht van Paus Franciscus Tja spreuk(en) van ... De Spiegel Rechtvaardigheid	
Rooster	15
Informatie parochies MeerLiede	17

Inleveren Kopij

Alle kopij kunt u sturen naar het e-mail- of postadres van uw parochie.
U vindt deze gegevens op de pagina van uw eigen parochie elders in dit blad.

Uiterste inleverdatum: woensdag 12 april 2023

Van de Paters en het Pastoraat



Met de viering van Aswoensdag is de veertigdagentijd (vastentijd) begonnen. Deze loopt tot en met Stille Zaterdag.

Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.

Tijdens de eucharistieviering op Aswoensdag, veertig dagen voor Pasen, werd na het Evangelie en de homilie (preek), de as gezegend en in de vorm van een kruisje door de voorganger op het voorhoofd opgelegd. Bij het geven van dit askruisje werd gezegd:

"Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren". De as was (zoals het hoort) afkomstig van verbrande palmtakjes van vorig jaar, die werden uitgedeeld met Palmzondag.

Processie Palmzondag

Palmzondag is de laatste zondag vóór Pasen en de eerste dag van de Goede Week. Op deze dag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Deze processie neemt nog altijd een centrale plaats in.

Na het inleidend woord en gebed worden de palmtakjes gezegend en besprenkeld met wijwater, aansluitend volgt de lezing van Mattheüs "Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer." En dan begint de processie door de kerk waar de eucharistie gevierd zal worden. Tijdens de processie worden door koor en kerkgangers een geschikt lied gezongen. (Vaak lopen in deze processie ook kinderen mee met hun zelfgemaakte Palmzondag stokken, deze worden na afloop van de viering gebracht bij die personen die extra aandacht verdienen.)

Paastriduum

Het paastriduum of Triduum Sacrum is een periode van drie dagen, die het liturgisch hoogtepunt vormen van het kerkelijk jaar. Het paastriduum begint op Witte Donderdag en loopt tot en met de Paaswake. Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken ook deel uit van het paastriduum. In deze periode wordt het lijden, de dood en verrijzenis van Jezus herdacht.

Avondmis Witte Donderdag

Tijdens een avondmis wordt de eucharistie gevierd ter herdenking aan Jezus' Laatste Avondmaal. De homilie (preek) staat in het teken van de instelling van de eucharistie, de instelling van het priesterschap en Jezus' gebod tot naastenliefde.

Op Witte Donderdag vindt een plechtige voetwassing plaats na de homilie. In navolging van Jezus wast en droogt de voorganger samen met een assistent de voeten.

Dienst van het woord op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis werd genageld en stierf.

Dit gebeurt in de middag (om 15.00 uur) met een woord en gebed.

Tijdens de avondviering staat het lijdensverhaal volgens Johannes centraal. Aan de lezing van Johannes gaat een lezing uit het oude testament van Jesaja vooraf, om aan te tonen dat de komst van Jezus als Messias al in het Oude Testament werd geprofeteerd.

De voorbeden in de avonddienst van Goede Vrijdag zijn zeer uitgebreid.

De eucharistie wordt in deze dienst niet gevierd maar de communie zal zeker worden uitgereikt.

Paaswake op Stille Zaterdag

Aan het einde van Paaszaterdag begint bij zonsondergang de Paaswake, die duurt tot zonsopgang de volgende dag. Het is één van de oudste onderdelen Paasviering. De Paaswake bestaat uit vijf onderdelen: de lichtritus, de jubelzang, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.

- Lichtritus:

Buiten de kerk wordt een paasvuur ontstoken, de Paaskaars wordt vervolgens de donkere kerk binnen gedragen waardoor het kerkgebouw

wordt gevuld met het Licht van Christus. De aanwezige kerkgangers ontsteken hun kaars aan de paaskaars en geven dit vlammetje aan elkaar door. Zo zal de kerk langzaam steeds sterker wordt verlicht.

- **Exsultet:**

De priester zet de paasjubelzang (het Exsultet) in. Triomfantelijk en dankbaar klinkt door de kerk: 'Laat juichen heel het hemelkoor van engelen, laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond!'

- **Dienst van het woord:**

In de lezingen wordt het verband benadrukt tussen de bevrijding van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van zonden door Christus' dood en verrijzenis.

- **Doopsel:**

Door het doopsel en de doopcatechese die eraan voorafgaat, worden (indien die er zijn) nieuwe leden opgenomen in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel zich opnieuw tot God. Dit laatste komt in de Paaswake onder meer tot uiting in het hernieuwen van de doopbeloften door alle gelovigen. Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester met behulp van een wijwaterkwast alle aanwezigen met gezegend water.

- **Eucharistie:**

Voor het eerst sinds de avondmis van Witte Donderdag wordt de eucharistie weer gevierd.

Dagmis van Paaszondag

Na de Paaswake breekt Paaszondag aan; een dag volledig in het teken van de verrijzenis, de hoogste waarheid van het christelijk geloof. De dagmis op Paaszondag is minder uitgebreid dan die van de Paaswake. Tijdens de dagmis wordt de eucharistie gevierd, in het besef dat de Kerk door dit offer telkens opnieuw wordt herboren en gevoed.

Wij hebben geprobeerd hiermee uitleg te geven van alle vieringen in de Goede Week. Een week in voorbereiding op het grote Paasfeest. Wij wensen u een Zalig Pasen.



Pater Clement en Pater Patrick



Avond van de martelaren!

Op vrijdag 31 maart gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn gedood om hun geloof in Christus. Aansluitend aan de Eucharistieviering om 19.00 uur, bidden we samen de kruisweg, afgewisseld met muziek, getuigenissen en overwegingen.

Ook dit jaar bent u van harte welkom in de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam (tegenover het Centraal Station) voor een avond van gebed voor wie hun leven lieten vanwege hun geloof in Christus.

Dit jaar hoort u onder meer getuigenissen uit Congo, Mexico en Nigeria. De Congolese zuster Marie-Sylvie had voor de jihadisten kunnen vluchten. Ze bleef echter bij haar patiënten en waarschuwde haar medeparochianen. In Mexico werden twee Jezuiten vermoord die een reisleader wilden beschermen toen deze hun kerk invluchtte.

En in Nigeria werden afgelopen jaren tientallen priesters ontvoerd. Drie van hen kwamen niet levend terug.

Voor de nabestaanden is hun getuigenis van blijvende waarde, zoals u uit hun verhalen zelf kunt horen. Bidt u mee voor alle gelovigen die het afgelopen jaar het leven lieten én voor hun vervolgers?

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de Jezuiten

Een productie van ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de veertigdagentijd.

Het doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar” is de titel van de digitale veertigdagen retraite in 2023.



De retraite is ingegaan op 22 februari jl.: Aswoensdag en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de Jezuiten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Jezuiet Wiggert Molenaar. Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.”

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

U kunt uzelf voor deze ‘gratis’ digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven. Echt van harte aanbevolen!

Organisatie

Corina Klaver heeft de wens te kennen gegeven om zich -i.v.m. belangrijke wijzigingen in haar drukke, werkzame leven- terug te trekken als voorzitter van de pastoraatgroep en vele andere functies. Wij zijn haar zeer dankbaar voor de talrijke werkzaamheden die zij met verve! heeft vervuld. Elders in dit blad leeft u er meer over. De pastoraatgroep wenst haar het allerbeste voor de toekomst.

Algemene informatie



De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden in de nacht van 18 maart op 19 maart.

Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk bereikbaar door grootschalige werkzaamheden (vervanging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofdroutes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht dit jaar onbereikbaar.

De Eucharistieviering, aanvang 21.00 uur, zal worden gehouden in de St. Nicolaas basiliek aan de Prins Hendrikkade (t.o. het Centraal Station). Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk. Na de mis wordt gezamenlijk de Stille Omgang gelopen.

Na afloop wordt u in de gelegenheid gesteld om een broodje en koffie te nuttigen (wel voor eigen rekening) in de Lutherse kerk aan het Spui.

Aanmelden via: www.stille-omgang-haarlem.nl

Noodhulp aardbeving

De collectes in onze parochies van “MeerLiede”, aangegeven door de bisschoppelijke Vastenactie waren een succes!

Naast financiële hulp wensen wij natuurlijk families en bekenden in Nederland van de vele

slachtoffers in Syrië en Turkije kracht en sterkte en zijn wij verbonden in gebed.

In onze zusterparochies in Haarlem-Noord en Driehuis stond daarom het volgende gebed in hun nieuwsbrief:

“Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië. Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverleners...”

Uiteraard kunt u als individuele giftgever uw solidaire bijdrage nog steeds storten op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. Noodhulp Aardbeving.

Pater Patrick in een glas-in-lood afbeelding



In de St. Augustinusparochie in Amsterdam-Noord, de parochie waar pater Patrick stage heeft gelopen, is zijn beeltenis geplaatst.

In deze kerk is een dagkapel met zeven ramen. De ramen geven de beeltenis weer van de zeven sacramenten. Voor het zevende sacrament, het sacrament van de wijding kunt u daar pater Patrick aantreffen.

Wilt u het zelf gaan bekijken, het adres is:
Kamperfoelieweg 209
1032 HM Amsterdam

mediorkoor VOICES

Zoals u tijdens ons afgelopen optreden kon horen hebben we weer een drummer, Peter van Stigt, bij ons koor. De drums laten het ritme van een liedje horen, en dat hebben de koorleden toch wel gemist. Wij hopen dus dat u net zo enthousiast bent over onze nieuwe drummer als onze koorleden.

Terwijl ik dit schrijf is nog niet bekend wanneer wij weer een viering muzikaal omlijsten, dus houdt vooral de nieuwsbrief in de gaten.

Zing jij ook graag, en je bent ouder dan 12 jaar, kom eens langs op onze repetities en zing met ons mee.

Wij repeteren woensdag 29 maart, 5 en 19 april en 3 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Contactpersoon:

Henriëtte Oudejans 06 27298644

Voor meer info:

mediorkoorvoices.wordpress.com

Vastenactie 2023 Technische school Zambia

In de vastentijd ondersteunen wij de technische school CYDC in Zambia. Het CYDC, hetgeen staat voor Chikowa Youth Development Centre, werd in 1987 opgezet door Comboni missionarissen. Het biedt betaalbare en hoogwaardige technische training en vorming aan jongeren uit de provincie en is geregistreerd onder de zogenaamde TEVETA (de nationale autoriteit, verantwoordelijk voor technisch onderwijs in Zambia). Na hun opleiding kunnen zij in de buurt aan het werk en behoeven niet naar de grote stad te gaan. Chikowa ligt zeer afgelegen, op ca. 100 km. van Chipata, de provinciehoofdstad. De laatste 15 km. is een onverharde weg, dwars door de bush.

Zonder huis geen leraar. Zonder leraar geen les.

In 2021 startte het CYDC met een nieuwe opleiding “voedselproductie”, omdat er in die sector veel werkgelegenheid is. Er werd een leraar aangetrokken, John Dino Banda een zeer bekende chef-kok in Zambia, die door Covid-19

zijn baan in Lusaka was kwijtgeraakt. Dagelijks heen en weer reizen tussen Lusaka en Chikowa, een autorit van bijna 9 uur, is onmogelijk. Wanneer de kok met zijn gezin ter plekke een huis kan worden geboden, is de kans dat hij blijft groter. Anders trekt hij zich waarschijnlijk terug naar de stad waar het salaris hoger is, en zou de nieuwe cursus mogelijk stoppen en het leeraanbod voor studenten dus verminderen.

Om de kosten voor de leerlingen laag te houden kan aan leraren echter geen hoog salaris worden betaald. Om het voor hen toch aantrekkelijk te maken, wil het CYDC-woningen voor hen en hun gezinnen beschikbaar stellen. In eerste instantie geldt dat voor Banda en zijn gezin. De Bisschoppelijke Vastenactie, tezamen met de missieorganisatie Fidesco, zamelen € 26.000,- in om dit mogelijk te maken.

Betere kansen op de arbeidsmarkt



Dankzij de komst van de ervaren chef-kok Banda werd een samenwerkingsverband met safari-lodges van het South Luangwa National Park aangegaan. Dat park ligt op 1 uur afstand en de studenten kunnen daar in de keuken stage lopen om praktijkervaring op te doen. Na het behalen van hun diploma verhoogt dit hun kansen op een baan, ofwel zelfstandig te beginnen.



De verwachte bouwtijd van Banda's huis is 6 maanden. In de tussentijd is er tijdelijke

huisvesting voor hem en verblijft zijn gezin nog in de hoofdstad Lusaka. Het CYDC zal de bouw in eigen beheer en met zoveel mogelijk eigen krachten, uitvoeren. Het heeft ervaring met dergelijke bouwprojecten: er staan 11 huisjes op het schoolterrein die door leraren, medewerkers en (Fidesco)vrijwilligers worden bewoond.

U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie doen in de collecte die in de veertigdagentijd wordt gehouden of overmaken naar bankrekening NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Namens de Vastenactie en de leerlingen en leraren van de technische school in Zambia, willen wij u bij voorbaat al hartelijk danken voor uw gift.

MOV MeerLiede

Samen zingen verbreedert

Dat samen zingen verbreedert en iets moois tot stand kan brengen is zaterdag 18 februari in de St. Augustinuskerk in Vijfhuizen maar weer eens bewezen. Het is een stevig en veelzijdig programma dat onder leiding van kerkmusicus Tom Löwenthal en met piano-ondersteuning van de talentvolle Charlie Bo Meijering, ingestudeerd dient te worden.

Leden van zeven koren van ons samenwerkingsverband MeerLiede, aangevuld met zangers van kerkcentrum De Ark uit Hoofddorp hebben hard en met enthousiasme gewerkt. Met fraai resultaat, want met name het vierstemmige 'Molytva za Ukrayinu', een zegebede voor Oekraïne en daar uitgegroeid tot het spirituele volkslied, zorgt voor kippenviel.



Na twee coronajaren weer samen zingen, het is een feest.

Frans Witteman

Misintenties

Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband MeerLiede worden op zondag zichtbaar gemaakt tijdens de Heilige Communie op het grote scherm in de kerk van Halfweg én via de livestream.

St. Jacobus de Meerdere Haarlemmerliede

Zondag 26 maart

Marijke Schouten-Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Wim H. Rutte; Piet Thorborg; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; Siem van der Aar; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; Cees en To Rutte-Hoenderdos; Truus Keijzer-van der Aar; Gé Mesman; Henk en To Wempe-Holla; Adrie Molenaar; Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-van Loon; Jos Thorborg; Thijs en Jolanda Bouma-Handgraaf.

Zondag 9 april

Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; overl. ouders Rutt-van Loon, Antoon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van Schie; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Piet Thorborg; Siem van der Aar; Ernst van Geldorp; Truus Keijzer-van der Aar; Gé Mesman; Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Molenaar; Henk en Plona Oud-Balm; Jacoba Kemper; Jos Thorborg; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink.

Zondag 23 april

Marijke Schouten-Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Wim H. Rutte; Piet Thorborg; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; Cees en To Rutte-Hoenderdos; Henk en To Wempe-Holla; Tiny Wempe-Mesman; Ans Zandvliet-van Loon; Thijs en Jolanda Bouma-Handgraaf.

Zondag 7 mei

Anny Molenaar; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; overl. ouders Rutte-van Loon, Antoon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van Schie; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Siem van der Aar; Piet Thorborg; Ernst van Geldorp; Gé Mesman; Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Molenaar; Jacoba Kemper; Jos Thorborg; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink.

O.L.V. Geboorte, Halfweg

Zondag 19 maart

Johannes J.J. Kuijpers

Zondag 26 maart

Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Hendrik Heere; overl. ouders Kooter-Verbruggen; overl. ouders Mathieu en Henriette Vorstermans-Aldenhoven en zoon Frans; Gijsbertus Houweling en Elisabeth Nibbering en overl. dochter Els; overl. ouders Pijnaker-Nibbering en overleden kinderen.

Zondag 2 april

Piet Kreike en zoon Peter; Johannes J.J. Kuijpers; Rina Berg-Blommestijn.

Zaterdag 8 april

Overl. ouders Kooter-Verbruggen; Jan en An Nibbering-Pijnaker; Hein en Elise Bosman-Kwadijk.

Zondag 9 april

Wil Loogman; Leo en Marietje Barlag-Steen; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Nico Kuiper; Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; Hendrik Heere; Henny Bouman; Henk Schelling.

Zondag 16 april

Overl. ouders Terwijn-de Lange en dochter Truus; Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Johannes J.J. Kuijpers.

Zondag 23 april

Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Gijsbertus Houweling en Elisabeth Nibbering en overl. dochter Els.

Zondag 30 april

Johannes J.J. Kuijpers; Appie Kreike.

Zondag 7 mei

Piet Kreike en zoon Peter; Leo en Marietje Barlag-Steen; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Nico en Connie Toussaint-Naessens; Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-Verbruggen; Rina Berg-Blommestijn; Piet van Rooijen.

St. Adalbertus, Spaarndam

Zondag 19 maart

Henk Oud en Plona Oud-Balm; overl. ouders Granneman-Groot; overl. dames To en Anna Blom; Jacoba Lambertina Kemper; Gerrit van de Beldt; Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink.

Zondag 2 april

Hermanus Kroon; Piet en Arno Valent; overl. ouders van Lieshout-van Schooten; Gerrit van de Beldt; overl. ouders van Geldorp-van Bentem; Jan Kerkvliet; Jacoba Lambertina Kemper.

Zondag 16 april

Nel en Maarten van der Voorn; Piet Melman; overl. ouders van Warmerdam-van Eden; overl. ouders Niehot-Oud; Joop Duijndam; overl. ouders Granneman-Groot; Jacoba Lambertina Kemper.

Zondag 30 april

Jos Thorborg; Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; Pastor Ben Hemelsoet; overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; Jacoba Lambertina Kemper.

St. Augustinus, Vijfhuizen

Zondag 19 maart

Bert de Koning; Tom Kester; Theo en Catharina Stut-Nijssen; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; Toon Olsthoorn; Martinus Petrus Olsthoorn en overl. ouders; Greetje en Piet de Wit; Truus Jansen.

Vervolg - St. Augustinus, Vijfhuizen

Zondag 26 maart

Nicolaas Engele en Catharina Engele-Cazander; overl. ouders Gieske-Moison; Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en dochters; Myriam Gonzalez; Jan en Arthur Daane.

Zondag 2 april

Tom Kester; overl. vrijwilligers van de parochie.

Zaterdag 8 april

Overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens en Henk Bakkenhoven; Ria Kramer-Cobelens; Cees Willemse; Ursula Micheline Carolina-Peltier; Louis-Pierre Simonetti.

Zondag 9 april

Bert de Koning; Tom Kester, Kees en Ellis Wennekers; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; Theo Paardekooper; Jan Romeijn; Truus Jansen; Ria de Koning.

Zondag 16 april

Toon Olsthoorn; Cees Willemse; Greetje en Piet de Wit.

Zondag 23 april

Theo Paardekooper; Myriam Gonzalez; Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden.

Zondag 30 april

Nicolaas Engele en Catharina Engele-Cazander; overl. ouders Gieske-Moison.

Zondag 7 mei

Jo Driessen-Vervaart; Jan Romeijn; Truus Jansen; Ria de Koning; overl. vrijwilligers van de parochie.



In memoriam

Thijs Bouma (82 jaar)



Op 6 januari overleed, geheel onverwacht, Mattheus Johannes Bouma. Thijs, zoals hij bekend stond, leidde een sportief leven en was betrokken bij vele wielervedstrijden, waaronder ook het befaamde stayeren op de baan. Professioneel was hij ook jarenlang voetbaltrainer bij bekende clubs in de regio.

Thijs was een echte familieman en woonde in Spaarnwoude, op een locatie die vroeger bekend stond als "De Giest", met uitzicht op de Stompe Toren. Hij was een zeer betrokken parochiaan, hetgeen ook werd gememoreerd tijdens zijn uitvaart op 11 januari jl. in Haarlemmerliede. Moge hij rust en vrede vinden bij zijn Heer en Schepper!

Nel Knijn-van Scheppingen (94 jaar)



Een lege plek
een groot verdriet....
Je hart doet zeer
degene die je zo
liefhebt, is niet meer.
Steeds stromen tranen,
je keel knijpt dicht
en in gedachten zie je dat vertrouwde gezicht...

Na een lang leven vol liefde is op woensdag 22 februari jl. op de leeftijd van 94 jaar Nel Knijn-van Scheppingen overleden.

Tijdens de druk bezochte uitvaart in de R.K. Kerk in Halfweg lazen we de eerste lezing uit Spreuken 31. "Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?" een lezing die Nel typeerde. Zij was die sterke, lieve en zorgzame vrouw die veel liefde aan haar man, kinderen, kleinkinderen en alle mensen waar ze belangstelling voor had heeft gegeven. Gastvrijheid en behulpzaamheid stond bij haar hoog in het vaandel. Deze hulpzaamheid heeft ze dan ook jarenlang gegeven aan de Paters van de Heilige Geest, in het huis Turicum. Samen met haar vriendin zorgde er wekelijks voor dat het huis er pick en span uit zag. De vele lovende woorden, niet alleen uitgesproken bij haar overlijden maar ook aan haar persoonlijk gericht in een van de laatste dagen van haar leven waren lief en oprecht.

Moge de liefde van Nel blijven voortleven in allen die haar dierbaar waren.

Moge zij rusten in Vrede!

Adrianus Jacobus Cornelis (Ad) Berg (88 jaar)



Na een dankbaar en voltooid leven is op 28 februari 2023 in Woonzorgcentrum Lommerlust in Beverwijk overleden de heer Ad Berg. Zijn uitvaartdienst werd gehouden in de R.K. in Halfweg.

Jarenlang heeft Ad gewoond in Ruigoord en in Halfweg, pas na zijn huwelijk is het echtpaar Berg vertrokken naar Beverwijk want daar was namelijk dat werk te vinden dat Ad wilde doen. Naast het harde en vele werken was er altijd tijd om samen met zijn vrouw en de kinderen iets te ondernemen of bij de kinderen te komen kijken. De warme woorden op de rouwcirculaire geven die prachtig weer:

"Iedere groef in zijn gezicht, iedere ader op zijn hand, iedere rimpel rond zijn mond vertelt een stuk van zijn verhaal wat hem met Rina, met ons, en zijn leven verbond.

De familie heeft op dinsdag 7 maart afscheid van hem genomen met een mooie uitvaartdienst waarin warme en dankbare woorden werden uitgesproken. Zij vierden samen met enkele familieleden deze dienst om God te danken voor zijn leven.

Dat hij nu mag zijn in de vrede van zijn Heer

Berichten uit de parochies



Autorijschema!

Voor vervoer vanuit Spaarndam naar Haarlemmerliede en v.v.
Parochianen die mee willen rijden kunnen de chauffeur/chauffeuse bellen.

26 maart	Marty Vink	023-5371902
9 april	Theo van Lieshout	023-5373648
23 april	Ria v/d Voorn	023-5387079
7 mei	Hans Oud	06-23362133

Kosterschema St. Adalbertus



2 april Theo van Lieshout
16 april Wim Pijnaker
30 april Herman Koeman

Van de (lokale) penningmeester

“Wij konden weer op u rekenen”, mocht ik op het eind van de viering van 29 januari tegen onze parochianen zeggen, over de opbrengst Kerkbalans 2023. “Hoewel wij nog niet alle enveloppen mochten terugontvangen wil ik u allen ook op deze plaats nogmaals hartelijk dankzeggen voor uw toezeggingen.” Schreef ik in het vorige parochieblad dat wij voor 2022 op bijna € 24.000,- uit zouden komen, het is uiteindelijk € 24.469,- geworden.

Voor 2023 is er ruim € 25.000,- toegezegd, waarvan al meer dan € 13.000,- is overgemaakt. Geweldig.

De kleine plus voor 2022 waar ik in de Kerkbalans folder over sprak is niet gelukt, zo op het eind van het jaar kwamen er toch ook weer onverwachte dingen op ons pad.

“Wij willen u allen heel hartelijk danken voor uw toezeggingen en zullen er zuinig mee omspringen en nu, om het prettig te houden, niet over de rekeningen van onze gasleverancier beginnen”, waren mijn laatste zinnen op die zondag.

Maar ook, het thema die dag was ‘zalig’, voor een penningmeester is het ‘zalig’ als er weer voldoende is gestort om de rekeningen te kunnen voldoen.

*Rob van der Riet,
Lokaal penningmeester Augustinus*



Niet bij al onze parochies binnen MeerLiede is de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2023 al bekend.

Denkt u er nog even aan om uw bijdrage over te maken of een toezeggingsformulier retour te sturen.

Alle parochies hebben uw hulp dringend nodig.

Kerkwacht Haarlemmerliede



Iedere zomer -vanaf Pinksteren t/m het Monumentenweekend- wordt de kerk in Haarlemmerliede van 14.00 t/m 16.00 uur opengesteld voor bezoek, een gesprek(je), gebed of een kaarsje opsteken.

Vrijwilligers vormen een groepje die, bij toerbeurt, aanwezig zijn.

Dat groepje behoeft echter wat uitbreiding.

Wie meldt zich aan voor deze, best wel leuke, taak? Melden bij Ria de Groot, telefoon 023-5345927 of 06-25593681.

‘De Stoep’ al 25 jaar de huiskamer van Haarlemmerliede!



In januari 1998 werd ‘De Stoep’ feestelijk in gebruik genomen op initiatief van de Dorpsvereniging, met medewerking van de kerk en subsidie van de gemeente. Een schot in de roos want het bleek in een behoefte te voorzien in onze kleine dorpsgemeenschap. Het groeide uit tot een gezellige ontmoetingsplaats met meerdere activiteiten, mogelijk gemaakt door een staf van spontane vrijwilligers. De geschiedenis van De Stoep vindt u op de website van onze Dorpsvereniging met een link naar de Stoep.

Alle reden om dit te vieren met onze trouwe “Stoepbezoekers” op woensdag 3 mei 2023 van 14.00 tot 16.00 uur met een feestelijk drankje en hapje. U ontvangt hiervoor t.z.t. nog een persoonlijke uitnodiging!

Activiteiten:

- Gastvrij koffiedrinken na de viering op zondag! Even gezellig bijpraten en wetenswaardigheden uit wisselen.
- Breien is weer in!
Gezien de energieprijzen kun je maar beter gaan breien! Maar denk ook aan onze breiclub die brei nog steeds voor goede doelen. Echter de breiwool raakt op. Zit u er wel warmpjes bij en goed in de wol? Een donatie in breiwool of geld hiervoor is meer dan welkom. Inleveren bij de Stoep indien geopend of bel Riet Buys 023-5340655.
- Mini-Bieb
Verbreed je kennis en verveel je niet langer. Je vergeet de kou als de thermostaat laag staat met een hartverwarmend boek uit onze mini-bieb die altijd open is!
- Klaverjassen!
Interesse om alsnog mee te klaverjassen?

Bel naar Mary van Opzeeland tel.06-21594931. Kom de kaartsfeer proeven het kan iedere woensdagmiddag!

- Jeu de Boules
In mei gaan we ook weer starten met deze heerlijke buitenactiviteit op de woensdagmiddag. Gooi eens een balletje op en geniet. Nieuwe deelnemers altijd welkom.
- Algemeen
De Stoep kunt u ook afhuren voor een vergadering, bijeenkomst of expositie.
- Vrijwilligers voor hand en spandiensten altijd welkom!

Info:

Riet Buys 023-5340655 agenda afspraken
Mary van Opzeeland, beheerder 06-21594931
Cees van Kippersluis, assistent-beheerder 06-33757109

Let op: woensdag 15 maart fungeert De Stoep wederom als stembureau voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen.

Berichten van en over parochianen

Pauselijke onderscheiding voor Rob van der Riet



Tijdens de viering op zondag 19 februari in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel heeft Vijfhuizenaar Rob van der Riet uit handen van diaken Jules Post de hoge pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' ontvangen. Dit bij het beëindigen van zijn werk als penningmeester voor deze parochie waar Rob van der Riet en zijn vrouw Nelke lid van waren gedurende de periode dat hij burgemeester was van Drechterland. Een teken van waardering voor zijn grote inzet, verdiensten en betrokkenheid bij de kerk die al liefst 65 jaar duurt. Van misdienaar tot rekenaar. Nog steeds, want de St. Augustinusparochie kan op de 72-

jarige decorandus rekenen met zijn inzet voor met name de financiën.

Rob heeft een indrukwekkende staat van dienst die op 7-jarige leeftijd in 1957 begon als misdienaar in de Zeven Smartenkerk in Haarlem-Noord. Daar klom hij op tot hulpkoster. De parochie St. Franciscus van Sales in Lijnden volgde, waar hij lid werd van het zangkoor en later lid werd van het parochiebestuur. Tevens is hij beheerder van het kerkhof geweest. In Vijfhuizen sloot hij zich aan bij de Gregoriaanse Cantorij en na de verhuizing naar Hoogkarspel ging hij zingen in het Instuifkoor en werd hij parochie-penningmeester. Eenmaal weer terug in Vijfhuizen ging hij zich ook hier met de centen bezighouden.

Toen paus Franciscus de lange lijst met vrijwilligerswerk onder ogen kreeg moet hij gezegd hebben: "reken maar dat ik Robertus Johannes Hendrikus van der Riet, geboren op 20 september 1950 in Haarlem, mijn hoge onderscheiding ga toekennen". Voor Rob was het een gigantische verrassing. Voor Nelke niet. Zij zat in het complot.

Frans Witteman

Beste medeparochianen,

Vanaf deze plek wil ik u allen laten weten dat ik mijn bestuurlijke taken voor MeerLiede heb neergelegd. De bisschop heeft mij begin februari eervol ontslag verleend, ik ben inmiddels bestuurslid-af. Ook de aanverwante taken (parochieteam, pastoraatsgroep en liturgiegroep) heb ik neergelegd.

De beslissing om mijn taken neer te leggen is niet eenvoudig geweest. Ik draag MeerLiede een warm hart toe en heb me er met volle overtuiging voor ingezet. Op mijn werk zijn echter in het afgelopen jaar zaken ingrijpend veranderd. Ik merkte dat de combinatie van mijn baan en mijn vrijwilligerswerk te zwaar werd.

Na de parochieavond van 24 oktober heb ik mijn diverse taken tijdelijk neergelegd, om te kunnen onderzoeken of de veranderingen op mijn werk voor mij de juiste inhoud hadden. Dat bleek het geval. De nieuwe uitdagingen bezorgen mij veel plezier en voldoening.

Het is mij echter gebleken dat ik daardoor minder ruimte over houd in mijn agenda. Vandaar dat ik de moeilijke beslissing heb genomen om mijn vrijwilligerswerk voor nu te beëindigen. Ik bedank het parochiebestuur, het parochieteam Vijfhuizen, de pastoraatsgroep en de liturgiegroep Vijfhuizen voor jarenlang prettig samenwerken. Bovenal dank ik ze voor de steun die ik heb ondervonden bij het maken van deze keus.

Wellicht ten overvloede: ik neem geen afscheid van MeerLiede of van u. Ik blijf zingen, ik blijf betrokken parochiaan en kerkganger. Dus vanaf deze plek zeg ik: tot ziens!

Corina Klaver

Afscheid Corina Klaver als bestuurslid van MeerLiede

Wij hebben helaas tussentijds afscheid moeten nemen van ons bestuurslid, tevens vicevoorzitter, Corina Klaver. Zij was bestuurslid sinds 1 juni 2016 tot 1 januari 2023 en bij de bestuursvergaderingen fungeerde Corina tevens als voorzitter.

Corina heeft een nieuwe coördinerende functie gekregen op het Atheneum College Hageveld in Heemstede, waar zij al docent was. Deze nieuwe functie vraagt nog meer tijd dan lesgeven én, naar zij zegt, inhoudelijk ook interessanter.

Als bestuur vinden wij het jammer dat Corina afscheid neemt, zij was tenslotte een ervaren én actief bestuurslid. Daarnaast was zij ook voorzitter van het parochieteam Vijfhuizen, lid van de Pastoraatsgroep, lid van de Liturgiegroep én lid van diverse koren.

Wij respecteren haar besluit en wensen haar succes in haar verdere “onderwijs carrière”! Corina heeft beloofd dat zij haar zangcarrière voortzet bij de diverse koren, want naast haar bestuurstantent, heeft zij ook een mooie stem.

Dankjewel Corina, voor alle jaren bestuurswerk en de andere activiteiten die je hebt verricht binnen MeerLiede!

Bestuur MeerLiede



Corina bedankt

Corina ook het parochieteam van de St. Augustinus wil je op deze plaats van harte bedanken voor je inzet voor onze parochie. Beginnende als koorlid, via de liturgiegroep en het parochieteam naar het parochiebestuur. Wat een carrière. Maar dit heeft ook zijn beperkingen en heb je het stokje moeten overdragen.

Nogmaals hartelijk dank voor je inzet en de basis blijft aanwezig. Je blijft zingen en zo blijven we je zien in welke kerk dan ook. Succes met je werk

Het parochieteam van St. Augustinus

Op de koffie bij.....

Peter en Joke Post-Huiberts

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans Witterman er met pen en papier op uit om aan de keukentafel leuke, mooie, ontroerende of verbazingwekkende verhalen en herinneringen te noteren.

“Kom maar hier” klinkt het om de hoek bij de keukendeur. En in één adem zegt Joke: “Ik zet gelijk de koffie aan.” Een goed plan, want het is wat je noemt waterkoud als ik op de bel van hun huis aan de Stevensweg druk. We zitten amper aan de koffie – mét gevulde koek – of de verhalen barsten los. Het wordt me snel duidelijk: wie Huize Post zegt, zegt ook creativiteit techniek en gastvrijheid. En zegt ook groene vingers. Joke draait zich om en wijst op een clivia. “Hij is al zestig jaar oud en een erfstuk. Elk voorjaar speur ik naar knoppen. En als ik een bloem zie, zeg ik tante Annie, je bent er weer hoor. Mijn overleden broer Nico krijgt ook aandacht als zijn 20 jaar oude lidcactus bloeit.” Peters trots is de grote kerstboom achter in de tuin. Zo'n 15 jaar geleden na de feestdagen met kluit en al in de grond gezet, veel tegen gepraat en nu een ware blikvanger.

Peter en Joke zijn van geboorte Haarlemse Muggen. Twee maanden na elkaar zagen ze in 1943 het levenslicht. In dezelfde buurt. Ze moeten elkaar toen al gezien hebben, laat Peter lachend weten. “De ouders van Joke hadden op de Rijksstraatweg banketbakkerij Huiberts. Heel beroemd. Volgens overlevering hebben de beide kinderwagens in de winkel vaak naast elkaar gestaan en is de vonk daar al overgeslagen.” Een hele tijd is het rustig geweest. “Tot de Vernieuwing van de Doopbeloften in de Zeven Smartenkerk, later Mariakerk”, vervolgt Peter. “We waren dertien. Ik had een mooi uitzicht op haar prachtige benen. Om verliefd op te worden. Ik heb letterlijk voor Joke moeten vechten. In een schuurtje op de speelplaats van de school heb ik met een concurrent een partijtje geknukt. En gewonnen. Toen moest Joke nog ja zeggen. Het kostte wat moeite, maar ze heeft het gelukkig wél gedaan.”

De periode die volgt omschrijft Joke als ‘knipperlichtrelatie’ en Peter als ‘kalverliefde’. Tot ze 19 zijn en Joke naar eigen zeggen ‘haar verstand krijgt en tot het inzicht komt dat er geen betere vent op de wereld is dan Peter Post’. Maar dan heeft zij al de opleiding tot coupeuse gedaan en studeert Peter werktuigbouwkunde aan de HTS. Het wordt 1966. Peter zit in militaire dienst. Joke is nog niet van mening

veranderd en er wordt een huwelijksdatum geprikt. Getrouwd zijn levert meer soldij op. Ook krijgen ze woonruimte aangeboden. Als het klussen en inrichten achter de rug is, wordt hun huwelijk kerkelijk ingezegend en kunnen ze gaan denken aan het stichten van een gezin. Lang denken? Al in 1967 wordt hun eerste kind, een dochter, geboren. Later volgen nog een meisje en vervolgens twee jongens. Inmiddels zijn ze trotse grootouders van negen kleinkinderen en één achterkleinkind. Peter troont me mee naar een kast en wijst op 23 houten poppetjes. De hele club. Door dochter Jeannette geschilderd aan de hand van foto's. Een creativiteit die ze van haar moeder heeft. “Ik kreeg ze afgelopen 4 december toen we hier sinterklaasfeest vierden en ik 's morgens in de kerk werd gehuldigd vanwege 25 jaar dameskoor” vertelt Joke. “Een dag om nooit te vergeten.” Peter: “Het was een soort adventskalender. Elke dag mochten we één pakje openmaken en raden wie het voorstelde. De meeste hadden we goed.”

Na zijn dienstdag gaat Peter werken bij ingenieursbureau Fluor en zich uiteindelijk bezighouden met utiliteitsbouw als gasturbines en elektrische voorzieningen over de hele wereld. Voor hem en Joke wordt Haarlem te klein en als ze in 1987 gaan kijken bij een te koop staande twee-onder-een-kapwoning aan de Stevensweg is Joke direct verkocht. Het huis ook. Spijt van hun overstap hebben ze geen tel gehad. “Namens de parochie kwam Dirk van der Eerden ons verwelkomen”, weet Peter nog goed.

“Nou dan weet je het wel. Binnen de kortste keren zat ik in het schoolbestuur.” Joke vult aan: “En hielp ik de gezinsvieringen voorbereiden, dat had ik in Haarlem ook gedaan.” En nog steeds zijn ze actief. “Verhuizen? We moeten er niet aan denken.”



*Alle voorgaande 66 artikelen van deze rubriek staan op onze website www.meerliede.nl. Ga naar *Locaties*, *St. Augustinusparochie* en klik op de button *Op de koffie bij...**

Om verlegen van te worden

Met de vele blijken van belangstelling en het medeleven bij het minder worden van mijn gezondheid. Met als dieptepunt mijn plotselinge opname in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp. En dan op zondag ook nog de ontvangen prachtige bloemen van de St. Adalbertusparochie. Het doet een mens goed, niet vergeten te worden.

*Ome/buurman/mijnheer/ of gewoon
Jaap van der Putte*



Op 17 april is het 60 jaar geleden dat het huwelijk van Herman en Wil Kuipers-Hoogendijk werd ingezegend. Hun burgerlijk huwelijk werd gesloten op 7 november 1962, maar het diamanten stel dat aan de Vesting woont, houdt de kerkelijke datum aan als dé dag.

Wij wensen jullie nog veel goede jaren samen.

Meningen, opinies en ideeën van ...

Rome (ANP/RTR)

Paus Franciscus vindt dat wetten die lhbt'ers strafbaar stellen zondig en onrechtvaardig zijn, omdat God ook mensen liefheeft die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Dat zei de paus onlangs in het vliegtuig dat hem na een reis door Congo en Zuid-Soedan terug naar Rome bracht.



"De criminalisering van homoseksualiteit is een probleem dat niet kan worden genegeerd", zei Franciscus. "Mensen met homoseksuele neigingen zijn kinderen van God. God houdt van hen, God vergezelt hen. Zo iemand veroordelen is een zonde. Mensen met homoseksuele neigingen strafbaar stellen is onrechtvaardig."

Franciscus herhaalde ook dat de katholieke kerk geen sacramenteel huwelijk van koppels van hetzelfde geslacht kan toestaan, maar dat hij wel voorstander is van wetgeving die koppels van hetzelfde geslacht wettelijke bescherming biedt op het gebied van bijvoorbeeld pensioenen, erfenissen en gezondheidszorg.

Doodstraf - In 66 VN-lidstaten zijn seksuele relaties met wederzijds goedvinden van hetzelfde geslacht strafbaar, volgens gegevens van de lhbt-organisatie ILGA World. In sommige landen staat zelfs de doodstraf op seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht.

© Copyright ANP 2023

Tja...

Om te overdenken in de Paastijd:

...mijn gebed als verse bloemen...

*Heer,
laat mij opzien naar het kruis,
en als ik niet meer verder kan
mijn gebed
als verse bloemen neerleggen
aan Uw gekruisigde voeten.*

*Wees de bron
waaruit ik put
als de rivier
van mijn leven is opgedroogd.*

Toon Hermans

Spiegel

Op het moment dat dit blad in uw bus glijdt zitten we alweer een knap eindje in de Vastentijd.

Zolang wij katholiek zijn wordt ons, al vanaf onze schoolbanken, voorgehouden dat de Vasten een tijd van bezinning is, en van "boete doen". Lekker, vastgeroeste kreten die de meesten van ons waarschijnlijk niet veel meer doen. Naar onze tijd zou "boete doen" misschien nog wel het beste vertaald kunnen worden naar: "in de spiegel kijken".

Met enige regelmaat bezoek ik de Vespervieringen in Haarlemmerliede. Die zijn echt aan te raden! In die vieringen zit steeds een periode van plm. 20 minuten van absolute stilte: een kort poosje waarin je, voor jezelf, eens "in de spiegel" kan kijken.

Hoe functioneer ik?

Hoe sta ik tussen de mensen om mij heen?

Hoe reageer ik op gebeurtenissen wereldwijd?

Hoe reageer ik steeds weer andere zg.

'actiegroepen', die het leven steeds onrustiger en zuurder maken?

Hoe solidair ben ik t.o.v. van alles om mij heen?

Trouwens: vraagt ú zich in deze tijd ook wel eens af hoe solidair ú eigenlijk bent? Op zich is dat geen gekke vraag, want er wordt op die solidariteit momenteel nogal eens een beroep gedaan. Heel het land stond recent op z'n kop na de aardbevingen in Turkije en Syrië en de

opbrengsten van de diverse acties logen er niet om. De beelden die wij te zien kregen in de kranten en op de tv waren dan ook schokkend. En toch houdt u er waarschijnlijk -net als ik- een gevoel van machteloosheid aan over. Turkije en Syrië beven, Pakistan onder water, Iran en Afghanistan onder zware dictatuur, oorlog in Oost-Europa: misschien dat wij ons wel eens, diep in ons hart, afvragen hoe solidair God eigenlijk is met zijn mensen over heel de wereld. Het valt zwaar, te veronderstellen dat God overal een bedoeling mee zou hebben.

De komende tijd kunnen wij in die spiegel kijken. En wat zien wij dan? Een moedeloos of wanhopig mens? Onverschillig wellicht? Of toch een mens die gelooft in die solidaire God en blijft geloven? Die toe leeft naar dat grandioze, glorievolle moment waarop Jezus verrijst uit de doden en God zijn oneindige kracht toont? Laten wij eens goed kijken naar ons eigen gezicht in die spiegel en het antwoord vinden. Ik wens u een oprecht Zalig Pasen!

Theo Kors



Rechtvaardigheid



De muizen hebben zich verstopt in de keuken. Ze wachten geduldig tot de pastoor en mevrouw Bontje, de kosteres, na de koffie weer aan het werk gaan. Dan liggen er altijd koekkruiden en daar zijn de muizen dol op! Deze keer ligt er iets veel groters. Een cracker! Ze staan er met z'n allen omheen. Wie krijgt hem? 'IK!' gilt de brutaalste. 'Nee, IK wil hem!' gilt een ander. 'Nee, IKKE!!' Het wordt duwen, graaien en vechten. Eén muisje staat aan de kant, Mieke, die altijd door haar broers omver wordt gelopen. 'Waaacht!' gilt ze boven alles uit. 'We moeten iets afspreken!!!' Gelukkig wordt het stil. Erom vechten, daar is niemand voor. 'Laten we het aan Kik vragen!' zegt Mieke. Samen slepen ze de cracker door de kerk.

Als de muizen hun vreselijke probleem hebben uitgelegd, zegt Kik: 'Je kunt hem toch eerlijk in stukken breken?' Maar natuurlijk! Tevreden slepen de muizen de cracker naar hun huis onder het orgel. Kik doet een dutje. Hoe lang hij heeft geslapen weet hij niet, maar ineens zit Mieke naast hem. 'Er is iets gebeurd, Kik' zegt ze. 'Mijn broer heeft de helft gehouden en de andere helft mochten we verdelen. Dat is toch niet eerlijk!' Kik zwijgt. 'Wat hebben jullie toen gedaan?' vraagt hij. 'Wij', zegt Mieke, 'hebben onze helft eerlijk verdeeld. Maar ik voelde me ROT!' Kik snapt het. Onrechtvaardigheid doet pijn. Dan klaart Mieke op. 'Gelukkig was de cracker helemaal niet lekker.'



MATTHÄUS PASSION

COV Haarlem
Dirigent Piet Hulsbos
Barokensemble Eik en Linde

Goede Vrijdag 7 april 2023
19.30 uur Philharmonie Haarlem, Grote Zaal

Martha Bosch, sopraan
Florieke Beelen, alt
Falco van Loon, tenor, *evangelist*
Jan-Willem Schaafsma, tenor, *aria's*
Marijn Zwitserlood, bariton, *Christus*
Sven Weyens, bas-bariton, *aria's*

Henk Verhoef, organist
Koorschool St. Bavo, kinderkoor

Prijs € 35,00 / tot en met 18 jaar € 18,00
inclusief programmaboekje
Kaartverkoop via de Philharmonie Haarlem:
theater-haarlem.nl



VIERINGENROOSTER (periode 19 maart t/m 7 mei 2023)



Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede

Liedeweg 52 - Elke dinsdag t/m vrijdag

Stiltegebed en zingen van de psalmen

17.30 uur

Eucharistie

18.00 uur

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook mogelijk voor één van beide te kiezen.



Eucharistie in Halfweg

Elke woensdagmorgen om 10.00 uur

Wijzigingen in onderstaand rooster m.b.t. voorgangers en koren wordt aangepast op de website en vermeld in de notificatie.

	Haarlemmerliede Jacobus de Meerdere Liedeweg 52 11.00 uur	Spaarndam St . Adalbertus Ringweg 30 11.00 uur	Vijfhuizen Sint Augustinus Kr. Spieringweg 400 11.00 uur	Halfweg O.L.V. Geboorte Dr. Schaepmanstr. 7 9.30 uur
Zondag 19 maart		Eucharistieviering Pater Gerard Timmermans St. Cecilia	Eucharistieviering Pater Patrick Dameskoor	Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia H'Liede
Zondag 26 maart	Eucharistieviering Pater Patrick St. Cecilia		Gebed communieviering Eric Wiss Samenzang	Eucharistieviering Pater Clement St. Caecilia Halfweg
Zondag 2 april Palmzondag		Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia	Aanvang: 11.15 uur Eucharistieviering Pater Patrick Samenzang	Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Caecilia Halfweg
Donderdag 6 april Witte Donderdag				Aanvang 19.30 uur MeerLiedeviering Eucharistieviering Pater Clement en Pater Patrick Pro Ecclesia Halfweg
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag		Aanvang: 15.00 uur Kruisweg Theo Kors Atty Rutte Karin Duwël	Aanvang: 15.00 uur Kruisweg Ton Overgaag Frans Witteman	Aanvang 19.30 uur MeerLiedeviering Pater Clement en Pater Patrick Kerk ook geopend van 9.30 tot 16.00 uur voor gebed.

	Haarlemmerliede Jacobus de Meerdere Liedeweg 52 11.00 uur	Spaarndam St. Adalbertus Ringweg 30 11.00 uur	Vijfhuizen Sint Augustinus Kr. Spieringweg 400 11.00 uur	Halfweg O.L.V. Geboorte Dr. Schaepmanstr. 7 9.30 uur
Zaterdag 8 april Paaszaterdag			Aanvang 21.00 uur Paaswake Pater Gerard Timmermans Gemengd koor	Aanvang 21.00 uur Paaswake MeerLiedeviering Pater Clement en Pater Patrick MeerLiedekoor
Zondag 9 april Pasen	Eucharistieviering Pater Patrick St. Cecilia		Aanvang: 11.15 uur Eucharistieviering Pater Clement Dameskoor	Eucharistieviering Pater Patrick St. Caecilia Halfweg
Maandag 10 april 2^e Paasdag				MeerLiedeviering Eucharistieviering Pater Clement Samenzang
Zondag 16 april		Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Cecilia	Eucharistieviering Pater Patrick Samenzang	Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia H'Liede
Zondag 23 april	Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia		Gebed communieviering Leo Mesman Gregoriaanse Cantorij	Eucharistieviering Pater Patrick St. Caecilia Halfweg
Zondag 30 april		Eucharistieviering Pater Patrick St. Cecilia	Gebed en Communieviering Rob Mascini Samenzang	Eucharistieviering Broeder B. Zweers Pro Ecclesia Halweg
Zondag 7 mei	Eucharistieviering Pater Patrick St. Cecilia		Eucharistieviering Pater Clement Samenzang	Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Caecilia Halweg

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen te allen tijde wijzigen.

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie.

Lezingen welke tijdens de vieringen worden gebruikt kunt u vinden op onze website www.meerliede.nl

De vieringen vanuit Halfweg worden via de livestream uitgezonden.

Wilt u online meevieren ga dan naar www.youtube.com/c/ParochiesMeerLiede of geef u emailadres door voor de wekelijkse notificatie.

Informatie MeerLiede parochies



St. Jacobus de Meerdere
Haarlemmerliede



O.L.V. Geboorte
Halfweg



St. Adalbertus
Spaarndam



St. Augustinus
Vijfhuizen

St. Jacobus de Meerdere

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede 023- 532 77 80

Secr. & Kerkhofbeheer: Th. Kors 023-533 05 53
Theo.Kors@kpnplanet.nl 06-284 02 506

Penningmeester: vacature

Bankrekening NL97 RABO 0118 39 3987

Misintenties: Mevr. H. Rutte. 023-533 24 85

De Stoep

* bij activiteiten M. van Opzeeland 06-215 94 931

* voor afspraken R. Buijs 023-534 06 55

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere>

St. Adalbertus

Ringweg 30 **postadres**
2064 KK Spaarndam postbus 5
2064 ZG Spaarndam

Secretariaat: K. Duwèl 06-48 888 338
karinduwel@hetnet.nl 023-538 97 07

Penningmeester: A. Kuhlman 023-537 67 42
akuhlman@quicknet.nl

Bankrekening NL58 RABO 0118 39 1100

kopij parochieblad parochieblad.adalbertus@gmail.com

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker 06-23 396 129

Giften voor NL63 RABO 0118 31 5544
Zr Thea Lemmers t.n.v. Stichting Sinar Pelangi

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/st-adalbertus>

St. Augustinus

Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen

Secretariaat voor post zie kerk adres
secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29
kerkvijfhuizenpenningmeester@gmail.com

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté 023-558 11 68

De Luifel

Beheer: A. de Koning-Verschoor 023-558 11 75

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/st-augustinus>

O.L.V. Geboorte

Dr. Schaepmanstraat 7
1165 GP Halfweg 020-497 70 69
parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl
info@parochiehalfweg.nl
Facebook@ParochieHwg

Secretariaat: H. Terwijn 06-41 64 4640
voor post zie kerkadres

Penningmeester: H. Vorstermans 020-497 63 05

Bankrekening NL63 RABO 0324 60 2049

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs 020-497 60 16

Koster: C. Poelsma 020-497 64 97

Voor meer informatie:

<https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte>

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl

klik op de homepage bovenin de balk op [locatie](#)

A.E.J. KUHLMAN

ACCOUNTANT

Remco en Arnold Kuhlman

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes

Rembrandtweg 665B, 1181 GV Amstelveen

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam

020 6416735 / 023 5376742

www.akuhlman.nl info@akuhlman.nl



Kooter Hoveniers

Voor advies, ontwerp, onderhoud en aanleg van uw tuin.
Osdorperweg 756, Amsterdam Tel: 020 6673388

Bezoek onze site voor sfeervolle tuinproducten en inspiratie:

www.kooterhoveniers.nl

UITVAARTVERZORGING SINCE 1878
UITENDAAL

Volledige en persoonlijke verzorging
van begrafenissen en crematies

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor
persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur
per dag voor u klaar

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem

Laat uw zorg onze zorg zijn.

C.A. van Oeveren

Schilderwerken



Wethouder Fijenpad 3
1165 GC Halfweg

Telefoon: 0651194964

E-mail: cavanoeveren@gmail.com
zie ook onze uitgevoerde projecten op:
<http://www.cavanoeveren.nl/>

ELEKTRO - TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

.a.knijnenburg

- onderhoud en vernieuwen
van huisinstallaties

- reparaties

Talesiuspark 21
2064 LJ Spaarndam
telefoon: 023 - 5372493



Unie van elektronische Technici

Kwaliteit, Vakmanschap en Servicegerichtheid



06 - 53 19 29 38

Lindenlaan 43, 1161 VJ Zwanenburg

Wij bieden onze klanten:

- * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid
- * duidelijke prijsafspraken en helder advies

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.loodgietersbedrijfpmeekeel.nl

of stel uw vragen via de e-mail
meekeel.loodgieters@online.nl



DE BLOOMSENSATIE

BEZOEK ONS IN
ZWANENBURG OF HAARLEM

[020 331 85 83](tel:0203318583)

info@pluknbloom.nl

Gespecialiseerd in
Rouw- en Trouw-
arrangementen

 **BOSMA**
MAKELAARDIJ

Uw huis **verkopen?**
Verhuren?
Of laten **taxeren?**

Met Bosma Makelaardij haalt u de juiste ervaring en expertise
in huis voor Zwanenburg, Halfweg, Amsterdam e.o.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met
ons opnemen.

020-8900332 | www.bosmamakelaardij.nl



LAVERTU
STEENHOEWERS SINDS 1911

Familiebedrijf gespecialiseerd in grafstenen

- ✓ Vakmanschap
- ✓ Showroom
- ✓ Ruime voorraad
- ✓ Werkplaats

Tel. 020-6103086

www.lavertu-steenhouwers.nl

info@lavertu-steenhouwers.nl

Jan Rebelstraat 24

1069CC Amsterdam



Voor al uw relatie- en promotie artikelen.

CTS promo.nl

KIJK OP ONZE SITE VOOR MEER INFORMATIE

**Van sportprijs
tot kerstpakket**
ook voor particulieren
en kleine aantallen

WILHELMINALAAN 14
1161 TX ZWANENBURG
TEL. 020 - 497 69 17
E-MAIL: INFO@CTSPROMO.NL



De Loos
uitvaartverzorging



Uw wensen zijn ons uitgangspunt

Niet zomaar een slogan,
maar een belofte die wordt waargemaakt.

Kantooradres: Venenweg 66-2B
1161 AK Zwanenburg
020-4972694
info@deloosuitvaartverzorging.nl
www.deloosuitvaartverzorging.nl



Drogisterij & Parfumerie Poelsma



**Met goed advies en een prima service
slaagt u bij ons altijd!**

**Dennenlaan 52
1161 CS Zwanenburg
020 - 49 777 04**

**Email: info@drogisterijpoelsma.nl
Website: www.drogisterijpoelsma.nl**

**Heeft u iets te bestellen en kunt u niet uit huis?
Laat het ons weten en wij bezorgen het thuis.**



drukkerij **de Bij**

Met ons drukwerk
uw doel bereikt

Drukkerij de Bij B.V.
Donauweg 2c
1043 AJ Amsterdam
T 020 613 66 99
F 020 613 70 09
drukkerij@debij.nl
www.debij.nl

