

Parochieblad MeerLiede



Spaarndam

Vijfhuizen

Haarlemmerliede

Halfweg

Jaargang 2023 / **1**

22 januari - 19 maart 2023



Pater Clement Amoako Asare

Tel.: 06-85061113

Email: asare20054real@yahoo.com



**Pater Ezeonwu Patrick Chukwuebuka
C.S.Sp**

Tel.: 06-44091337

Email: pazzilo@yahoo.com

Adres van beide: Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen



U kunt een bijdrage leveren aan een van de MeerLiede kerken via www.meerliede.nl/doneren
Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en volg de stappen.

Secretariaat SVB MeerLiede

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
pumeerliede@gmail.com

Website MeerLiede: www.meerliede.nl
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies.

Verhuisbericht

Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van onze parochies..... laat het ons weten.
Dank u !!

Redactie MeerLiedebblad:
meerliedebblad@hotmail.com

Tekst bij ons voorblad:

Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen?

Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad.

Na enige tijd kwam het woord "water" in mij op.

Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden.

Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden.

Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt.

*Corina Klaver
Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede*

Inhoudsopgave	Pagina
Van het Pastoraat Terugblik 2022	1
Algemene informatie Vacature 1 ^{ste} H. Communie - Vormsel Stille Omgang Nog even nagenieten Bedevaart Lourdes Misintenties	2
In memoriam	4
Berichten uit de parochies Adalbertus school in de kerk Autorijschema MeerLieddag Dak kerk Spaarndam Kostersschema Mediorkoor Voices Stoep informatie	5
Berichten van en over parochianen Bericht van Martin Olsthoorn Kroniek Vijfhuizen Op de koffie bij ... Rosa Tilborg gedoopt Onderscheiding koorleden Vijfhuizen Bericht van de penningmeester Vijfhuizen Cheque voor herbergmaaltijden	7
Meningen, opinies en ideeën van Hetze Tja spreuk(en) van ... Pleidooi open kerk	10
Rooster	12
Informatie parochies MeerLiede	14

Inleveren Kopij

Alle kopij kunt u sturen naar het e-mail- of postadres van uw parochie.
U vindt deze gegevens op de pagina van uw eigen parochie elders in dit blad.

Uiterste inleverdatum: woensdag 22 februari 2023

Van het Pastoraat

Terugblik

Wanneer u dit leest is het nieuwe jaar al weer aardig op gang. Maar het is goed, zo aan het begin van het nieuwe jaar, een korte terugblik te geven op het afgelopen jaar.

Kerstmis en de weg ernaartoe

Na een lange periode van het coronavirus, waarin we tot twee keer toe Kerstmis vierden met een lege kerk, hebben we dit feest weer als vanouds kunnen vieren. Zo kunnen we terugkijken op waardevolle vieringen met Kerstmis en de weg ernaartoe: de periode van Advent. Mooie vieringen in al onze kerken zowel op kerstavond als met Kerstmis zelf. Samen met de inzet van vele vrijwilligers bij de voorbereiding en de vele koren zijn er weer prachtige vieringen gehouden. Hartelijk dank voor deze inzet.

Emeritaat

Voor pastoor Bernard Zweers was het zondag 27 februari een bijzondere dag. Met een prachtige viering, droeg hij definitief zijn functie als verantwoordelijk pastoor van Meerliede over aan pater Clement. Hij is nog wel beschikbaar voor de vieringen op zondag in ons samenwerkingsverband als broeder Bernard Zweers.

Pater Clement en Pater Patrick

Met de komst van pater Clement uit Ghana en de komst van pater Patrick uit Nigeria in april 2022 zijn er weer nieuwe personen voor het pastoraat binnen Meerliede. Beide paters zijn lid van de congregatie van de Paters van de Heilige Geest en zijn woonachtig in de pastorie in Vijfhuizen en zijn uiteraard beschikbaar voor het gehele samenwerkingsverband MeerLiede. Na het terugtreden van broeder Bernard Zweers is vicaris André van den Hout de eindverantwoordelijke voor Meerliede en tevens voorzitter van het Parochiebestuur.

Pastorie

Om in een goede woonomgeving te komen is door een groep vrijwilligers van Vijfhuizen de pastorie geschilderd en behangen om alles in gereedheid te brengen voor beide paters. De inzegening van de pastorie heeft plaats gevonden op 13 juli door deken Jongerden.

Parochieavond

In oktober werd na drie jaar weer een parochieavond georganiseerd. Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep om mee te praten over de groei en de stand van zaken binnen onze samenwerking.

Op weg naar Pasen

Het kan verkeren. Eerst schrijven we een terugblik over het afgelopen jaar en hebben we Kerstmis achter ons gelaten, willen we toch weer vooruitkijken.

In het kerkelijk jaar kijken we dan naar Pasen en de weg ernaar toe.

Deze weg start op 22 februari met Aswoensdag, als begin van de 40-dagentijd. Een tijd van voorbereiding en bezinning naar Pasen toe.

Vastenactie

Een vaste component in de 40-dagentijd is de caritas, ofwel zorg waar dat nodig is. Binnen de Haarlemmermeer is gekozen voor scholing van leerlingen in Zambia. Het Afrikaanse land Zambia behoort tot de landen met het hoogste armoedeniveau en ongelijkheid in de wereld. Driekwart van de armen woont op het platteland. Het dorp Chikowa ligt zeer afgelegen op ca. 100 km van Chipata, de provinciehoofdstad. De laatste 15 km is een onverharde weg. Het opleidingsniveau is in Chikowa en omgeving zeer laag door onvoldoende scholen en de onwil van veel ouders om hun kinderen naar school te sturen. Onze intentie is om een technische school aldaar te ondersteunen. In het volgende parochieblad zullen we verder ingaan op het projectplan.



Algemene informatie



Parttime Coördinator & Secretariatsmedewerker MeerLiede

(MeerLiede is een Samenwerkingsverband tussen de RK Parochies van Halfweg, Haarlemmerliede, Spaarndam en Vijfhuizen).

Bent u servicegericht, flexibel en sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie? Dan zijn wij misschien naar u op zoek!

Functieomschrijving

Binnen MeerLiede zijn wij op zoek naar een persoon die in staat is tot het faciliteren en stimuleren van de samenwerking tussen de vier parochielocaties én de contacten van de pastorale beroepskrachten met de scholen (het betreft alleen een ondersteunende secretariële taak in de zin van afspraken maken ter ondersteuning van de priesters met pastorale benoeming).

Ook het verzorgen van secretariële ondersteuning van het parochiebestuur en de pastoraatsgroep, behoort tot de taken.

Uw werkzaamheden

- U ontvangt en behandelt de binnengekomen post en het telefoon- en mailverkeer ten behoeve van het parochiebestuur en de pastoraatsgroep;
- U onderhoudt de contacten met de lokale parochieteams en het bisdom;
- U ondersteunt de redactie van Parochieblad MeerLiede;
- U onderhoudt de website van MeerLiede;
- U ondersteunt de pastoraatsgroep, draagt zorg voor de samenwerking met de scholen én de notulen;
- Incidenteel kan u gevraagd worden de vergaderingen van het parochiebestuur te notuleren.

Kortom, u bent min of meer de steun en toeverlaat van de parochies c.q. parochiebestuur en flexibel met uw werktijden. Is dit geen probleem voor u en bent u enthousiast geworden? Dan gaan we graag met u in gesprek!

Wat kunnen wij u bieden?

- U kunt per direct aan de slag;
- Een afwisselende parttimebaan voor minimaal 10 uur? in de week;
- Een baan met veel uitdaging en veel verantwoordelijkheden;
- Werken in een leuke omgeving met veel contacten!
- Een salaris vanaf € 2.780,- (schaal 8 CAO Sociaal Werk) per maand bij een volle werktijd van 36 uur per week.

Heeft u interesse in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie, vergezeld van uw cv, via **e-mail pumeerliede@gmail.com** sturen naar Bestuur SVB MeerLiede.

Bestuur Samenwerkingsverband MeerLiede



In januari zijn we van start gegaan met de kinderen die hun 1^{ste} H. Communie gaan doen op zondag 14 mei 2023.

Het kan nog steeds: wilt u dat uw dochter of zoon, geboren in 2014 of 2015, ook meedoet aan ons Communieproject, neem dan contact op met een van onderstaande personen of stuur een e-mail.

Datzelfde geldt voor jongeren geboren in 2011 of eerder. Wil je meedoen aan ons Vormsel-project laat het weten en je krijgt dan alle informatie.

*Karin Duwêl - Tel.: 06 48 888 338.
Henny Terwijn - Tel.: 06 41 644 640
of meerliedeblad@hotmail.com*



STILLE ONGANG

Regio Haarlem en Kennemerland Zuid

18-19 maart 2023

Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk bereikbaar door grootschalige werkzaamheden (vervanging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofdroutes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht dit jaar onbereikbaar.

Afdeling Haarlem moet daarom uitwijken naar de Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam.

De intentie van 2023:

Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen.

De intentie is gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie waarbij ook wordt verwezen naar een gedicht van de H. Titus Brandsma, geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen.

O, Jezus, als ik U aanschouw,
dan leeft weer dat ik van U hou
en dat ook Uw hart mij bemint,
nog wel als Uw bijzondere vriend.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed,
Och, alle lijdens is mij goed.
Omdat ik daardoor U gelijk.
En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed.
Omdat ik het geen leed meer weet.
Maar 't alleruitverkorenst lot.
Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen.
Het kil en koud zijn om mij heen.
En laat geen mensen bij mij toe,
't alleen zijn wordt ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij.
Ik was u nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet.
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Titus Brandsma

Mirakelroute

Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum van het Heilig Mirakel van Amsterdam zijn vanaf 24 oktober 2021 door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere hersteld.

Mirakelroute 7:

Treft u hieronder aan, deze route kunt u zelfstandig lopen.

Haarlemmerliede-Begijnhof Amsterdam
Wandeltijd: 4-5 uur 21 kilometer.

Start: St. Jacobus de Meerderekerk, via Liedeweg en Kerkweg (of via pad door polder) naar Spaarwoude (Stompe Toren). Via Kerkweg, Spaarndammerdijk naar Halfweg. Dan via Weth. van Essenweg en Dubbele Buurt naar Lange Bretten/Brettenpad, Seineweg, Fornebukade onder A10 door naar Sloterdijk. Vanaf Sloterdijk over de Spaarndammerdijk Sloterdijkweg, Contactweg, Transformatorweg, Spaarndammerdijk, Overbrakerpad, Westerpark, Mirakelbrug naar Haarlemmerdijk, Posthoornkerk, Nieuwendijk via Middeleeuwse route van Stille Omgang naar Kalverstraat naar Heilige Stede en Begijnhof.

Etappe 1:

Haarlemmerliede- Sloterdijk St. Petruskerk



Etappe 2:

Sloterdijk, St. Petruskerk - Begijnhof



Deze route kunt u ook vinden op <https://stille-omgang-haarlem.nl/doc/mirakelroute.pdf>

Nog even nagenieten!

U heeft de mooie momenten vast zelf ook meegemaakt in de afgelopen periode.
Hieronder kunt u nog even nagenieten!

Opnames met en door de jongeren voor de Advent filmpjes van de Stam van Jesse



Kerst-klaverjas op 14-12-2022.
Prijsuitreiking aan de winnares: To Sporensberg

PCI-lunch op 16 december 2022
in de Zoete Inval



Na de nachtmis in Haarlemmerliede was er samenzang met het kerkkoor naast de paardenmuur bij de kerststal van Jan Hulsbosch, met Glühwein en warme chocolademelk.
Georganiseerd door de Dorpsvereniging.



Op de laatste avond hebben de kinderen van de kindercatechese prachtige lampjes gemaakt, daarna werden kerstliederen gezongen.



Het kinderkoor in Halfweg repeteerde de liederen voor het 'Kindje Wiegen', wat waren ze goed!



Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan de vele mooie vieringen die in deze kerstperiode zijn gehouden.

Wij wensen u allen een

Zalig Nieuwjaar



Bedevaarten naar Lourdes

Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.



Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt - geheel vrijblijvend - deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën.

De Lourdesgroep verzorgt bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim. De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand- en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes.

De medewerkers van de Lourdes-groep zullen ook dit jaar weer klaar staan om met veel inzet en heel veel plezier bedevaarten van goede kwaliteit voor de pelgrims te verzorgen.

De reizen die begeleid worden door de medewerkers van de Lourdes-groep zijn:

- 9-daagse busreis van 7 t/m 15 mei 2023
De busreis vertrekt vanuit Haarlem
- 6-daagse vliegreis van 9 t/m 14 mei 2023
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht
Deze vliegreis wordt begeleid vanaf vliegveld Maastricht.
- 6-daagse vliegreis van 16 t/m 21 september 2023, Vertrek met een bus vanuit Haarlem en naar vliegveld Maastricht. Wat de kosten hiervan zijn hoort u te zijner tijd.
Deze vliegreis wordt begeleid vanuit Haarlem.

Er wordt een informatiebijeenkomst gehouden op:

Zondag 19 februari 2023
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk
Adres: Prof. Eijkmanlaan 48,
2035 XB in Haarlem
Aanvang: 14.00 uur.

U bent van harte welkom!

Op deze bijeenkomsten kunt u alles te weten komen over de reizen. Door middel van een presentatie wordt informatie gegeven over de reis, het leven van Bernadette, de bedevaartplaats Lourdes en de Lourdes-groep.

Heeft u nu al interesse, vraag dan de brochure aan bij:

Joke Hoekman 06-42347729
Wilma Caiffa 06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers 06-53887641

Misintenties

Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband MeerLiede worden op zondag zichtbaar gemaakt tijdens de Heilige Communie op het grote scherm in de kerk van Halfweg én via de livestream.

St. Jacobus de Meerdere Haarlemmerliede

Zondag 29 januari

Marijke Schouten-Rieu; Jan van Schie; Henk Rutte; Nico Mole-naar; Niek en An Molenaar-Burgman; Jos Thorborg; Jacoba Kemper; Wim H. Rutte; Piet Thorborg; ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken.

Zondag 12 februari

Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Bep en Johan Rutte; Sunta en Ted van Warmerdam; overl. ouders Rutte-van Loon, An-toon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van Schie; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van Neste; Niek en Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poel-geest; Jan en Erik Kroon; Piet Thorborg; Ernst van Geldorp; Jacoba Kemper; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink.

Zondag 26 februari

Overl. ouders Piet en Elly van Duijnhoven-Vereecken; Siem van der Aar; Henk Rutte; Marijke Schouten-Rieu; Wim H. Rutte; Piet Thorborg; overl. fam. Rutte en Hoenderdos; Cees en To Rutte-Hoenderdos; Truus Keijzer-van der Aar; Gé Mesman; Henk en To Wempe-Holla; Tiny van Ruiten-Rutte; Adrie Mole-naar; pater Frans van der Mark; Tiny Wempe-Mesman; Henk en Plona Oud-Balm; Ans Zandvliet-van Loon; Jan van Schie; Jos Thorborg.

Vervolg: St. Jacobus de Meerdere Haarlemmerliede

Zondag 12 maart

Bep en Johan Rutte; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; overl. ouders Rutte-van Loon, Antoon; Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank; Jan van Schie; Dignom en Hendrika van Schie-Vriesekoop; Corrie en Klaas van den Bos-Kortekaas; Aad van-Neste; Niek en Lenie van der Aar-Huiberts; overl. ouders Poel-geest-Brondsema; Jan Poelgeest; Jan en Erik Kroon; Piet Thorborg; Ernst van Geldorp; Jacoba Kemper; Marian van Schie-Cappendijk; Coby Vink.

O.L.V. Geboorte, Halfweg

Zondag 22 januari

Overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Piet en Corrie van Schaijk; Ton en Ans Garthoff-van der Geest; Johannes J.J. Kuijpers; Harry Zandbergen; Jaap en Anny Kroon en zoon Rob; Appie Kreike; overl. fam. van Groeningen-Storm, zoon Pierre en dochter Hetty.

Zondag 29 januari

Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers; Jaap en Anny Kroon en zoon Rob; overl. ouders Kooter-Verbruggen; Harry Zandbergen en overl. fam.

Zondag 5 februari

Piet Kreike en zoon Peter; Johannes J.J. Kuijpers; Harry Zandbergen; Jaap en Anny Kroon en zoon Rob; Rina Berg-Blommestijn.

Zondag 12 februari

Overl. ouders Terwijn-de Lange en dochter Truus; Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Leo en Marietje Barlag-Steen; Marieke Boesveld-Boermans; Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; Hendrik Heere; Riet van der Aar-Kreike; Henny Bouman; Harry Zandbergen en overl. fam.

Zondag 19 februari

Tilly Vermast; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Johannes J.J. Kuijpers; overl. ouders Kooter-Verbruggen.

Zondag 26 februari

Leo en Marietje Barlag-Steen; Johannes J.J. Kuijpers.

Zondag 5 maart

Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Schut-Eijsvogel; Johannes J.J. Kuijpers; Rina Berg-Blommestijn; overl. ouders Mathieu en Henriette Vorstermans-Aldenhoven en zoon Frans.

Zondag 12 maart

Leo en Marietje Barlag-Steen; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Nico Kuiper; Johannes J.J. Kuijpers; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; Henny Bouman.

Zondag 19 maart

Johannes J.J. Kuijpers

St. Adalbertus, Spaarndam

Zondag 5 februari

Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; overl. ouders Granneman-Groot; Nel en Maarten van der Voorn; Jos Thorborg; Jacoba Lambertina Kemper.

Zondag 19 februari

Gerrit van de Beldt; Jan Kerkvliet; overl. ouders van Warmerdam-van Eden; Jacoba Lambertina Kemper; Hermanus Kroon.

Zondag 5 maart

Yp Molenaar; Jos Thorborg; overl. ouders van Lieshout-van Schooten; Joop Duijndam; overl. ouders van Geldorp-van Bentem; Nel en Maarten van der Voorn; Jacoba Lambertina Kemper.

Zondag 19 maart

Henk Oud en Plona Oud-Balm; overl. ouders Granneman-Groot; overl. dames To en Anna Blom; Jacoba Lambertina Kemper; Gerrit van de Beldt; Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink.

St. Augustinus, Vijfhuizen

Zondag 22 januari

Wim van 't Erve; Peter Daas; Truus Jansen; Ria de Koning; Greetje en Piet de Wit; Louis-Pierre Simonetti; Toon Olsthoorn.

Zondag 29 januari

Nicolaas Engele en Catharina Engele-Cazander; overl. ouders Gieske-Moison; overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens, Henk Bakkenhoven; Ria Kramer-Cobelens; Cees Willemse; Ursula Micheline Carolina-Peltier; Louis Pierre Simonetti.

Zondag 5 februari

Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; overl. vrijwilligers van de parochie; overl. ouders broers en zusters Olsthoorn-Stokman; Wim van 't Erve; Jan Romeijn; Ria de Koning; Truus Jansen.

Zondag 12 februari

Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en dochters; Kees en Ellis Wennekers; Myriam Gonzalez; Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden.

Zondag 19 februari

Greetje en Piet de Wit.

Zondag 26 februari

Nicolaas Engele en Catharina Engele-Cazander; overl. ouders Gieske-Moison; overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens, Henk Bakkenhoven; Ria Kramer-Cobelens; Cees Willemse; Jan en Arthur Daane; Truus Jansen; Louis Pierre Simonetti; Uit dankbaarheid bgv 66-jarig huwelijk Johan en Annie van Woerkom; Ursula Micheline Carolina-Peltier.

Zondag 5 maart

Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; overl. vrijwilligers van de parochie; Jo Driessen-Vervaart; Jan Romeijn; Ria de Koning.

Zondag 12 maart

Kees en Ellis Wennekers.

Zondag 19 maart

Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; Toon Olsthoorn; Martinus Petrus Olsthoorn en overl. ouders; Greetje en Piet de Wit.

In memoriam

Piet Melman (96 jaar)



Op 1 december 2022 overleed Petrus Johannes Melman.

Piet werd in 1926 geboren in de Houtrakpolder en maakte

deel uit van een groot gezin.

Zijn hele leven is hij in deze omgeving blijven wonen en hij was bekend in de wijde omgeving. Samen met zijn vrouw Riet bouwde hij een groot fruitbedrijf op aan de Noorderweg bij Spaarndam.

Het was hard werken maar hij was ook bereid om anderen te helpen als dat nodig was en in huize Melman was er altijd tijd en ruimte om in de keuken een kopje koffie te drinken en de problemen van de wereld te bespreken. Daar werd door velen zeer regelmatig gebruik van gemaakt.

Hij was ook vrijgevig. Er zijn in de loop der jaren vele zakjes met appels weggegeven, men mocht op zijn land aardappelen rapen en ook de bramenstruiken waren zeer in trek.

Piet was een rechtschaps man met een eigen mening die hij niet onder stoelen of banken stak. Als hij vond dat hem onrecht werd aangedaan liet hij het er niet bij zitten en hield vol tot het tot op de bodem was uitgezocht.

In 2020 werd het huis aan de Noorderweg verlaten en gingen Piet en Riet wonen in Rijperduin in een aanleunwoning van het verzorgingstehuis De Rijp in Bloemendaal.

In de loop van 2022 ging zijn gezondheid langzaam achteruit en uiteindelijk is hij op 1 december heel rustig overleden.

De drukbezochte uitvaart vond op 9 december plaats in de kerk O.L.V Geboorte in Halfweg en hij is aansluitend begraven op het naastgelegen kerkhof.

Moge hij rusten in vrede

Trees Kreike (88 jaar)



Op 7 december 2022 overleed Theresia Christina Elisabeth Kreike,

wonende aan de Wethouder Rijkeboerweg in Halfweg. Tijdens de uitvaart, op 14 december werd ze gememoreerd als een bescheiden vrouw, die het niet altijd gemakkelijk had gehad in haar leven. Maar ook haar zorgzaamheid, haar grote doorzettingsvermogen en vooral haar gevoel voor humor werden genoemd. Dat dat laatste ook door haar kinderen werd geërfd bleek wel uit de, hier en daar, humorvolle teksten op haar rouwkaart. Trees werd begraven op het kerkhof naast de kerk in Halfweg. Moge zij rust, vrede en humor vinden bij haar Heer!

Margaretha Maria Lucke-Heemskerk (99 jaar)



Op donderdag 23 december overleed Greet Lucke-Heemskerk.

Zij werd geboren in 1923 op boerderij Hoogland aan de Kerkhoflaan in Zwanenburg.

Als jong meisje speelde ze graag buiten en zong graag liedjes, maar helaas was daar niet veel tijd voor of kregen ze daar niet veel tijd voor. Het hele gezin Heemskerk werkte hard en veel, samen met haar zus en 3 broers moest ook Greet eraan geloven om zowel voor als na schooltijd en in de vakanties mee te helpen op de boerderij.

In september 1948 trouwde ze met haar grote liefde Jan Lucke. Na zijn overlijden is ze nog een klein aantal jaren in de lepenlaan blijven wonen maar na een val waarbij ze haar heup had gebroken kon ze daar niet meer naar terug. Na wat kleine omzwervingen kwam ze weer terecht in de Kerkhoflaan in het Verzorgingscentrum eigen Haard.

Ja, u leest het goed Kerkhoflaan. Boerderij Hoogland, haar geboorteplaats, stond op exact dezelfde plaats waar haar kamer in dit verzorgingshuis was. De cirkel was rond.

Na 95 jaar was ze weer terug op de plaats waar ze was begonnen en het is goed zo.

Vier, of eigenlijk 3,5 jaar lang heeft ze nog kunnen genieten van haar kamer, van het uitzicht, van de activiteiten van het huis en van de zorg van dit huis.

Tijdens de uitvaart, op 31 december werd ze gememoreerd als een hardwerkende maar zeer liefdevolle vrouw met het hart op de tong. Een vrouw, moeder, oma en overgroot oma die veel van haar kinderen heeft gehouden en ook veel voor hen heeft gedaan.

Moge zij rusten in vrede!



Berichten uit de parochies

St. Adalbertus school in de kerk



Op donderdag 22 december is de St. Adalbertus school uit Spaarndam met alle kinderen in de kerk geweest voor de traditionele kerstviering.

Kinderen lazen het kerstverhaal dat ook op een groot scherm werd gepresenteerd.

Alle groepen zongen hun eigen lied, toegepast op de tekst van het kerstverhaal.

Van "Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje", een lied over de herders en van "Vrede op aarde" werd er gezongen.

Het was fijn om na de stilte van alle coronamaatregelen de kerk weer helemaal gevuld te zien met zoveel kinderen.

Karin Duwél



Autorijschema!

Voor vervoer vanuit Spaarndam naar Haarlemmerliede en v.v. parochianen die mee willen rijden kunnen de chauffeur/chauffeuse bellen.

29 januari	Theo van Lieshout	023-5373648
12 februari	Ria v.d. Voorn	023-5387079
26 februari	Wim Pijnaker	06-10632647
12 maart	Hans Oud	06-23362133

MeerLieddag

Na een peiling onder de koren van MeerLiede is besloten om met de MeerLieddag te starten om 11.00 uur (in plaats van 13.00 uur) zodat de zangdag ook eerder geëindigd is dan vóór corona gebruikelijk was.

In de pauze is de mogelijkheid om de meegebrachte boterhammen of ander lekkers te nuttigen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

De MeerLieddag wordt gehouden op zaterdag 18 februari in de St. Augustinuskerk in Vijfhuizen en staat – als gebruikelijk - onder leiding van dirigent/componist Tom Löwenthal.

De contactpersonen van de koren worden op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Frans Witteman

Het dak van de kerk in Spaarndam is voor de helft weer als nieuw!!

In december heeft de firma Foppen de leitjes vervangen aan de noordkant van het dak van de St. Adalbertus kerk in Spaarndam.

In weer en wind stonden de mannen op de steigers de klus te klaren, maar op het moment dat de hoogwerker kwam om de laatste leitjes te plaatsen en de kanten af te werken hadden ze een strakblauwe lucht.



Het ziet er prachtig uit!
En nog belangrijker, de lekkage is verleden tijd!

Karin Duwêl

Kosterschema St. Adalbertus



22 januari	Wim Pijnaker
5 februari	Herman Koeman
19 februari	Wim Pijnaker
5 maart	Theo van Lieshout
19 maart	Herman Koeman



Zondag 19 februari, aanvang 9.30 uur, is de volgende viering in Halfweg die wij muzikaal omlijsten.

Zing jij ook graag, en ben je ouder dan 12 jaar, kom dan eens langs op onze repetities en zing met ons mee.

Wij repeteren ook in Halfweg op woensdag 25 januari, 8 en 15 februari, 1 en 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur.

Contactpersoon: Henriëtte Oudejans
06 27298644

Voor meer info:
mediorkoorvoices.wordpress.com

'De Stoep', de huiskamer van Haarlemmerliede



Op de eerste plaats namens alle vrijwillig(st)ers een gezond en gezegend 2023 gewenst! Wij hopen jullie ook dit jaar weer te ontvangen en gezamenlijk gezellig koffie te drinken en bij te praten na de vieringen. Mogen wij ook dit jaar weer op jullie rekenen?

Breien is weer in, zeker gezien de energieprijzen!
Daar kun je haast niet tegenop breien maar er wordt nog steeds volop gebreid, voor goede doelen. Zit u er warmpjes bij en goed in de wol? Een donatie in breiwool of geld hiervoor is meer

dan welkom. Inleveren bij de Stoep indien geopend of bel Riet Buys 023-5340655.

Mini-Bieb

Verbreed je kennis en vervel je niet langer vergeet de kou als de thermostaat laag staat, maar verlies je in een goed boek uit onze mini-bieb, die altijd open is! Dus te allen tijde kun je ruilen.

De Kerst Klaverjas drive 2022

Het kon weer na 2 jaar Covid!

De Stoep barste bijkans uit zijn voegen door de grote belangstelling voor deze Kerstklaverjas met altijd geweldige prijzen. De gastvrouwen: Mary, Carla en Vera hadden zich enorm uitgesloofd met feestelijke hapjes en drankjes. Gelukkig werden deze vrijwilligsters ook niet vergeten, getuige de speciale attentie die zij uitgereikt kregen. Alle tafels waren bezet en er ontspan zich in vriendelijke sfeer een felle strijd om de mooie prijzen. De voelbare spanning werd geblust met een toepasselijk drankje

vergezeld van een snackje. Er was zelfs een deelnemer die Ruitentroef speelde, maar zelf geen enkele ruiten had(?) Maar zijn maat haalde het met vijf troeven toch binnen! Nu heeft De Stoep een aantal ramen (met ruiten) zou hier de oplossing liggen? Toen brak de prijsuitreiking aan en met vragende blikken keek men de wedstrijdleiding aan, wie?

Kom ook eens de kaart-sfeer proeven: het kan iedere woensdagmiddag! Aanmelden? Mary van Opzeeland tel. 06-21594931.

Algemeen

De Stoep kunt u ook afhuren voor een vergadering, bijeenkomst of expositie.

Info:

Riet Buys 023-5340655 agenda afspraken
Mary van Opzeeland, beheerder 06-21594931
Cees van Kippersluis, ass. beheerder 06-33757109

Vraag naar de mogelijkheden.

Berichten van en over parochianen

Gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar

(onderstaand bericht was helaas te laat voor het kerstnummer, maar willen wij u niet onthouden)

Beste familie, vrienden, en kennissen,
Van harte wens ik jullie een mooie laatste week van dit jaar toe, van Kerstmis tot en met de jaarwisseling, hopen dat wat de kerst voor eenieder is – en dat zal nogal verschillend zijn - ook ieders nieuwe jaar mag inkleuren.
Ik durf het verder niet meer in te vullen, want de afgelopen jaren vallen vaak heel anders uit dan je zou wensen. Moge we bij wat er ook gebeurt, het niet voorbij laten gaan zonder er ook iets goeds in te ontdekken en van mee te pikken.
Worden we misschien voor het ene blok na het andere gezet omdat we niet zo verstandig met onze wankelende wereld en broze planeet zijn omgegaan, zodat we nu in een achterstallig leerproces terecht gekomen zijn?
Moge het hoe dan ook iets goeds opleveren, is mijn wens.

*Martin Harun Olsthoorn, OFM
Indonesia*



Warm welkom

Wij heten Riet Kroon van harte welkom in onze parochie. Zij is komen wonen op het adres Dageraadweg 2 waar zij samen met Aad Zwart een nieuwe levensfase is ingegaan.

Wij hopen dat je je snel zult thuis voelen hier.

Proficiat

Op zondag 26 februari zijn Johan en Annie van Woerkom - Könst precies 66 jaar getrouwd. Een mooie mijlpaal waar we jullie van harte mee feliciteren. Het is zoals Annie zegt: "Niet te geloven hè? We gaan maar gewoon door."

Op de koffie bij.....

Izabella en Marcuz Nooitmeer

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans Witteman er met pen en papier op uit om aan de keukentafel leuke, mooie, ontroerende of verbazingwekkende verhalen en herinneringen te noteren.



Wie bij huize Nooitmeer op de bel drukt wordt steevast verwelkomd met enthousiast geblaf van Jack en Nora, twee hondjes van het ras Pomeriaan, ook wel dwergkeesjes genoemd. Deze keer blijft het stil. “Ze zijn boven en kijken televisie”, verklaart Izabella (14) in de deuropening. “Daarom is het zo rustig.” Uh? Hondjes die televisie kijken? “Ja hoor, dat doen ze wel vaker. Vooral sport vinden ze erg leuk”, vult Marcuz (12) aan.

Broer en zus ontpoppen zich als een prima gastheer en gastvrouw. Of ik thee wil? De trommel met allerlei smaken komt op tafel. Ik heb maar voor het uitkiezen. Het grote glas dampende thee gaat er goed in. Lekker voor de inwendige mens met die kou. Lekker ook voor de handen om ze even te warmen.

In september 2018 zijn Marciano, Rosemary en hun beide kinderen vanuit Diemen naar Vijfhuizen gekomen. De flat op 3-hoog met slechts twee slaapkamers wordt te klein met de groter groeiende kinderen die dolgraag een eigen kamer willen hebben. Bovendien wil Marcuz graag weg vanwege het alsmaar drukker wordende verkeer. Vijfhuizen? Hij had er nooit eerder van gehoord. Izabella: “Toen bekend werd dat we naar Vijfhuizen gingen verhuizen en hoorde over de ramp met de MH17 dacht ik hé, daar gaan we dus naar toe. Marcuz en ik gaan regelmatig bij het monument kijken. We vinden het heel mooi daar.” Broer en zus gaan allebei naar De Tweemaster en inmiddels zitten ze allebei op de Haemstede-Barger Mavo in Heemstede. Marcuz in de brugklas en Izabella in

de derde. Haar plan is om psychologie te gaan studeren.

Ze zijn nog maar kort parochiaan als een kinderkerstkoor van start gaat. Een van de sterke trekkers is Brigitte Witteman wier dochter Tess een vriendin is van Izabella. “En zo ben ik bij het koor gekomen”, lacht ze. Marcuz: “En ik ben toen gezellig met mijn zus meegegaan.” De gezinsviering op 24 december dat jaar staat ze nog goed bij. Het is een bijzondere ervaring voor ze om in een volle kerk, waar ze ook nog eens de nodige schoolgenootjes zien, te zingen. Nadat Izabella en Marcuz op 19 mei 2019 in onze kerk hun Eerste Communie hebben gedaan, worden zij allebei acoliet. Een acoliet assisteert de voorganger tijdens de kerkdienst. Gestimuleerd door hun moeder en enthousiast gemaakt door pastor Fons Litjens. Ze worden wegwijs gemaakt door Tess en haar zus Barbara die al langer acoliet zijn.

Een mooie herinnering bewaren Izabella en Marcuz aan zondag 4 december 2022 toen in de viering de 10-jarige Rosa Tilborg gedoopt werd. “We stonden er met onze neus bovenop en het was heel bijzonder om er op die manier bij betrokken te zijn”, klinkt het. “En toen kregen ook nog eens vier leden van het dameskoor een onderscheiding.” Al met al een lange viering. Op de vraag aan Marcuz of hij het niet te lang vond duren schudt hij resoluut zijn hoofd. “Nee hoor. Het viel wel mee.” Tijdens het gezellige gesprek wordt duidelijk dat ze allebei uitkijken naar Kerstmis. Eindelijk acoliet in de nachtmis. De deadline van dit parochieblad laat net toe te vragen naar hun ervaring. “Die viering is toch iets speciaals en we vonden het bijzonder om mee te maken. Het was een nieuwe ervaring voor ons. De voorganger was pater Timmermans en hij heeft het heel mooi gedaan.”

Duidelijk is dat Izabella en Marcuz hun werk met veel plezier doen. Aan stoppen willen ze niet denken. Ze hopen op uitbreiding. “Het zou leuk zijn als we wat versterking krijgen. Aan jongens en meisjes die acoliet willen worden zullen we vertellen hoe leuk het is en we zullen ze met plezier inwerken.”

Alle voorgaande 65 artikelen van deze rubriek staan op onze website www.meerliede.nl. Ga naar *Locaties*, *St. Augustinusparochie* en klik op de button *Op de koffie bij...*

Rosa Tilborg gedoopt

Tijdens de feestelijke eucharistieviering op 4 december is de 10-jarige Rosa Tilborg door broeder Bernard Zweers gedoopt en heeft zij haar eerste heilige communie gedaan. Een bijzondere gebeurtenis voor Rosa, haar ouders en haar doopouders. Evenals voor de Augustinusparochie in Vijfhuizen waar een dergelijke combinatie niet eerder is voorgekomen.



Broeder Bernard Zweers, die Rosa heeft voorbereid op het ontvangen van beide sacramenten, betrok haar nadrukkelijk bij de viering door haar te vragen namens alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit te spreken waarna hij haar doopte en met chrisma zalfde.

In de St. Augustinuskerk staat een Levensboom met daarin duifjes die voorzien zijn van de naam van de dopeling en de doopdatum. Tegen het eind van de viering hing Rosa haar eigen duifje in de boom op een zorgvuldig uitgezocht plekje, waarna zij bloemen en een cadeautje van de parochie kreeg aangeboden. Om vervolgens stralend het felicitatieapplaus van alle mensen in de kerk in ontvangst te nemen.

Frans Witteman

Vier onderscheidingen bij Het Dameskoor Vijfhuizen

Vier leden van Het Dameskoor van de St. Augustinusparochie hebben 4 december de Gregorius-onderscheiding ontvangen. Dora van den Berg en Ria Stokman kregen voor 40 jaar trouw lidmaatschap de onderscheiding in goud, Joke Post en Netty Paardekooper ontvingen het ereteken in zilver voor 25 jaar zingen.

“Jullie hebben nauwe en trouwe banden met onze parochiegemeenschap en bij feest en droefenis ondersteunen jullie de viering met jullie zang. En daar zijn we jullie dankbaar voor. Dat samen zingen verbindt, daar kunnen jullie over meepraten”, aldus Corina Klaver, voorzitter van

het parochieteam. Waarna zij en haar medebestuurders Rob van der Riet, Hans Hartog en Ton Overgaag bij de decorandi de onderscheiding opprikten. Dit onder dankbaar applaus van de kerkgangers. Gevolgd door de bijbehorende oorkonde en een forse ruiker bloemen.

Frans Witteman



Van de penningmeester Vijfhuizen

Zo rond de datum van het verschijnen van dit nieuwe nummer van ons parochieblad loopt ook de actie Kerkbalans, waaraan zo'n 200 adressen deelnemen. Al tientallen jaren een heel belangrijk deel van de inkomsten van parochies. Er zijn ook steeds vaker parochianen die een overeenkomst voor 5 jaar sluiten, waardoor er voor deze gift geen drempel is bij uw belastingaangifte. Op de laatste dag voor kopij inlevering is er bijna € 24.000,- ontvangen.

Iedereen hartelijk dank daarvoor, dat geeft vertrouwen voor de opbrengst van 2023.

Heel fijn als u weer opnieuw meedoet.

De bestemming van de Kerstcollecte, in de vieringen van Kerstavond, dit jaar voor de Adventsactie met als thema 'Ieder kind een goede start', heeft het prachtige bedrag van € 600,- opgebracht. Ook daarvoor dank.

Bij de cijfers op de kerkbalansfolder ziet u dat wij hopen dit jaar richting een hele klein plus te komen, dat zal in 2023 niet gaan gebeuren als de energieprijzen zo hoog blijft.

Onze energieleverancier 'Energie voor Kerken' heeft ons laten weten dat wij rekening moeten houden met tarieven die 3 á 4 keer hoger zijn dan 2022.

Alleen daar zou je al rillingen van krijgen. Een schrale troost dat wij, net als u thuis, de eerste 2400 kWh elektriciteit en de eerste 1900 m3 gas voor een vastgesteld, lager, tarief krijgen.

*Rob van der Riet
lokaal penningmeester Augustinus*

Cheque voor Vijfhuizen organisatie Herbergmaaltijden

Tijdens de feestelijke uitreiking van de cheques van het Meerlandenfonds in Het Oude Raadhuis in Hoofddorp heeft Wilma Schoorl als vertegenwoordiger van de kookstaf, een symbolisch waardepapier van 400 euro ontvangen. Het geld is bestemd voor de Herbergmaaltijden.

Het bestuur van het fonds roemde het lang geleden genomen initiatief om maandelijks te koken voor met name ouderen en alleenstaanden tegen een kleine eigen bijdrage. Het zorgt voor gezelligheid en haalt mensen uit hun isolement. Voor het bestuur waren dit twee belangrijke aspecten voor de toekenning.

Frans Witteman



Meningen, opinies en ideeën van ...

Hetze

Het begint wel meer en meer op te vallen dat met name het Haarlems Dagblad telkens opnieuw, soms paginagrote, artikelen wijdt aan de sterke achteruitgang van onze katholieke kerk. Was eerst de Paterskerk aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem aan de beurt, daarop volgde een groots aangezet artikel van twee pagina's over de parochies in noordelijk Noord-Holland, en recentelijk werd er weer een hele pagina gewijd aan de kerk van Driehuis en een aan een emeritus-priester in Limmen. Bovendien brandden twee -bijna vaste- schrijvende lezers van het HD (waaronder een voormalig. priester) recent de kerk en vooral de gelovigen(!) tot aan de grond toe af. En nauwelijks ergens eens een woord van bemoediging, van hoop op betere tijden of maar enige positivisme in al dat geschrijf.

Ik weet niet hoe u er over denkt, maar het lijkt - net als dat eeuwige negatieve geschrijf door het HD over Tatasteel- een soort hetze geworden. Mogen en kunnen wij dan niet geloven en vertrouwen dat zowel dat staalbedrijf als onze kerk hun uiterste best doen om alle negativiteit om te zetten in positieve ontwikkelingen? Moeten wij -de 'overblijvers' - alles maar gelaten over ons heen laten komen?

Wij kunnen, als 'gewone gelovigen' deze ontwikkelingen niet alleen maar zien als een verdrietige zaak. Wij lezen in het kerstnummer

van 'Samen Kerk' -in het artikel van onze bisschop- dat paus Franciscus stelt, dat op de voorgrond moet staan dat "iemand welkom is en erbij mag horen". Onze katholieke kerk staat de laatste jaren -over heel de wereld- al aan zoveel kritiek en protest bloot. Natuurlijk zou onze kerk en ons geloof moeten staan voor verzoening, en niet alleen met Kerstmis. Het woord dissident moest toen natuurlijk nog uitgevonden worden, maar spreekt Jezus -in de lezingen- ook niet vaak verzoenende gedachten uit, waarin iedereen -hoe dan ook- "erbij mag horen"? Wij kunnen ons daarbij afvragen of er ook grenzen zijn aan al die negatieve artikelen in de media. Schrijf ook eens iets positiefs! Het zou niet zover mogen komen dat wij het idee hebben dat er moed voor nodig is om onszelf katholiek te noemen.

Wanneer wij de geschiedenis bekijken, dan zijn er natuurlijk nog veel meer momenten geweest, waarop onze kerk in diskrediet werd gebracht. Toch heeft de katholieke kerk steeds haar aanzien weer kunnen handhaven, al is dat soms niet altijd door het toedoen van haar leiders of haar gelovigen geweest. De 'eenvoudige gelovigen' blijken door de eeuwen heen echter altijd hun weg te zijn gegaan, ondanks de herrie, het gekrakeel of zelfs ondanks onderdrukking. U en ik kunnen vaststellen dat dat alleen komt, omdat zij hun vertrouwen in God bleven stellen. Wij mogen ons in onze kleine gemeenschappen, samen met onze geestelijken en diverse werkgroepen, steeds op weg weten, ook al gaat

dat (ook in MeerLiede) soms niet van een leien dakje. Wij mogen en kunnen doorgaan omdat er één God is die al dat gekrakeel van die 'mannelijkes' en 'vrouwlijes' (misschien hoofdschuddend, misschien glimlachend) aanziet, maar ze ook -hoe dan ook- probeert op weg te houden. Een weg van liefde, een weg van begrip, een weg van respect. Kortom: Zijn weg!

Theo Kors

Tja...

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. Iedereen meent er genoeg van te hebben.

N. Arents, RU Groningen

Een kerk die niet dient, dient nergens toe.

*Ko Schuurmans
vm. Bisdóm-catecheet*

Pleidooi voor een open kerk

"Wees baas over je eigen geloofsgemeenschap. Geld te kort? Als een gemeenschap het belangrijk vindt dat de kerk openblijft dan onderhoudt die gemeenschap de kerk wel. Samenkomen, daar gaat het om. Houdt het in ere."

Geen kerken sluiten, maar juist openhouden. Dat is waar diaken Rob Mascini voor pleit. Op veel plekken in de wereld heeft hij gezien hoe belangrijk het voor mensen is een plek te hebben waar ze het leven met God en met elkaar kunnen delen. Rob Mascini was zo'n vijftig jaar geleden een van de eerste diakens in ons bisdom. Na zijn wijding trok hij op verzoek van bisschop Zwartkruis de wijde wereld in om te zien en te ervaren wat een diaken kan betekenen voor de gemeenschap. Diaken komt van het Griekse werkwoord diakonein dat dienen betekent. Een diaken (m/v) is dus iemand die andere mensen dient.

Hoe dat vorm werd gegeven zag Rob Mascini met eigen ogen in landen als Colombia, Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid, in landen achter het IJzeren Gordijn waar de communisten alle kerken gesloten hadden. "En toen in 1989 de communisten vertrokken en de kerken weer opengingen, werden ze snel weer de heilige plek van het dorp. Een toevluchtsoord, een plek om lief en leed te delen", vertelt Mascini bevlogen tijdens de koffie na afloop van de viering in de St. Augustinuskerk van Vijfhuizen waarin de in Hoofddorp woonachtige pastor de inspiratievevolle voorganger was, "In een kerk deel je het leven

met God. Daar ben je met je gebeden bij iedereen die je lief is, daar ga je naar toe om te dopen, te trouwen en te begraven. Een kerk is niet van de bisschop of van de pastoor, maar van de mensen die in het dorp wonen. Een kerk is meer dan een gebouw waar je op zondag samenkomt. Met hoeveel maakt niet uit. Kijk naar Frankrijk waar misschien maar vijf mensen een viering in een dorpskerk bijwonen. Die gooien ze daar niet dicht, ook niet als er maar eens in de zoveel tijd een priester langskomt."



Volgens Mascini moet niet de zakelijke macht van het getal regeren, maar de menselijke maat. "Het is uiterst belangrijk dat mensen Onze Lieve Heer in hun midden kunnen houden. Wees daarom baas over je eigen geloofsgemeenschap. Of zoals paus Franciscus het zegt: 'Onze Lieve Heer moet je overal kunnen vinden'. Doe desnoods een garage open of een boerenshuur. Priesters te kort? Er zijn mogelijkheden genoeg. De bisschop moet niet zo bang zijn."

Frans Witteman

Naschrift van het bestuur

Kritische stemmen moeten gehoord kunnen worden, zeker van mensen die een opbouwend verhaal te vertellen hebben, zoals diaken Rob Mascini, die vaker al bij ons in de vieringen in MeerLiede is voorgegaan.

Voor alle duidelijkheid en om onnodige onrust te voorkomen is het wellicht toch goed om hier nog eens te onderstrepen dat er geen plannen bestaan om een of meer kerkgebouwen binnen het samenwerkingsverband van Meerliede te sluiten.

Al onze kerkgebouwen blijven gewoon open. Ook de geplande fusie van de parochies verandert daar niets aan: er komen dan een hoofdkerk en drie ondersteunende kerkgelegenheden, voor de lokale geloofsgemeenschappen.

Het parochiebestuur

VIERINGENROOSTER (periode 22 januari t/m 19 maart 2023)



Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede

Liedeweg 52 - Elke dinsdag t/m vrijdag

Stiltegebed en zingen van de psalmen

17.30 uur

Eucharistie

18.00 uur

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook mogelijk voor één van beide te kiezen.



Eucharistie in Vijfhuizen

Elke dinsdagmorgen
om 10.00 uur



Eucharistie in Halfweg

Elke woensdagmorgen om
10.00 uur

**Wijzigingen in onderstaand rooster m.b.t. voorgangers en koren
worden op de website worden aangepast.**

	Haarlemmerliede Jacobus de Meerdere Liedeweg 52 11.00 uur	Spaarndam St . Adalbertus Ringweg 30 11.00 uur	Vijfhuizen Sint Augustinus Kr. Spieringweg 400 11.00 uur	Halfweg O.L.V. Geboorte Dr. Schaepmanstr. 7 9.30 uur
Zondag 22 januari		Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Cecilia	Eucharistieviering Pater Clement Samenzang	Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Caecilia H'liede
Zondag 29 januari	Gebeds en Communiedienst Diaken Rob Mascini St. Cecilia		Eucharistieviering Broeder B. Zweers Gemengd koor	Eucharistieviering Pater Clement Pro Ecclesia
Zondag 5 februari		Gebed en communiedienst Leo Mesman St. Cecilia	Eucharistieviering Gerard Timmermans Dameskoor	Eucharistieviering Pater Clement St. Caecilia H'liede
Zondag 12 februari	Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Cecilia		Eucharistieviering Pater Patrick Gregoriaanse Cantorij	Eucharistieviering Pater Clement St. Caecilia Halfweg
Zondag 19 februari		Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Cecilia	Eucharistieviering Pater Patrick Samenzang	Eucharistieviering Pater Clement Mediorkoor Voices

	Haarlemmerliede Jacobus de Meerdere Liedeweg 52 11.00 uur	Spaarndam St. Adalbertus Ringweg 30 11.00 uur	Vijfhuizen Sint Augustinus Kr. Spieringweg 400 11.00 uur	Halfweg O.L.V. Geboorte Dr. Schaezmanstr. 7 9.30 uur
Woensdag 22 februari ASWOENSDAG				MEERLIEDEVIERING Aanvang: 19.30 uur Eucharistieviering Pater Clement en Pater Patrick Meerliedekoor
Zondag 26 februari	Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Cecilia		Eucharistieviering Pater Clement Gemengd koor	Eucharistieviering Pater Patrick St. Caecilia Halfweg
Zondag 5 maart		Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia	Eucharistieviering Pater Patrick Samenzang	Eucharistieviering Broeder B. Zweers Dameskoor Vijfh.
Zondag 12 maart	Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Cecilia		Eucharistieviering Pater Patrick Gregoriaanse Cantorij	Eucharistieviering Pater Clement St. Caecilia Halfweg
Zondag 19 maart		Eucharistieviering Broeder B. Zweers St. Cecilia	Eucharistieviering Pater Patrick Dameskoor	Eucharistieviering Pater Clement St. Cecilia H'Liede

De in deze agenda opgenomen vieringen, voorgangers en koren kunnen ten alle tijden wijzigen.

Kijk op de website voor de definitieve opgave of vraag het na bij uw contactpersoon van de parochie.

Lezingen welke tijdens de vieringen worden gebruikt kunt u vinden op onze website www.meerliede.nl

De vieringen vanuit Halfweg worden via de livestream uitgezonden.

Wilt u online meevieren ga dan naar www.youtube.com/c/ParochiesMeerLiede of geef u emailadres door voor de wekelijkse notificatie.



Na ruim 40 jaar met veel liefde en plezier iedereen in de winkel te hebben geholpen is nu voor het echtpaar Pijnaker het moment gekomen dat vanaf 11 februari definitief de deur van hun winkel op slot gaat.

Langs deze weg willen wij graag Peter en José Pijnaker bedanken voor de jarenlange steun die zij, allereerst aan de parochie O.L.V. Geboorte en later aan de MeerLiede, hebben gegeven door het plaatsen van hun advertentie.

Informatie MeerLiede parochies



St. Jacobus de Meerdere
Haarlemmerliede



O.L.V. Geboorte
Halfweg



St. Adalbertus
Spaarndam



St. Augustinus
Vijfhuizen

St. Jacobus de Meerdere

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede 023- 532 77 80

Secr. & Kerkhofbeheer: Th. Kors 023-533 05 53
Theo.Kors@kpnplanet.nl 06-284 02 506

Penningmeester: vacature

Bankrekening NL97 RABO 0118 39 3987

Misintenties: Mevr. H. Rutte. 023-533 24 85

De Stoep
* bij activiteiten M. van Opzeeland 06-215 94 931
* voor afspraken R. Buijs 023-534 06 55

Voor meer informatie:
<https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere>

St. Adalbertus

Ringweg 30 **postadres**
2064 KK Spaarndam postbus 5
2064 ZG Spaarndam

Secretariaat: K. Duwèl 06-48 888 338
karinduwel@hetnet.nl 023-538 97 07

Penningmeester: A. Kuhlman 023-537 67 42
akuhlman@quicknet.nl

Bankrekening NL58 RABO 0118 39 1100

kopij parochieblad parochieblad.adalbertus@gmail.com

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker 06-23 396 129

Giften voor NL63 RABO 0118 31 5544
Zr Thea Lemmers t.n.v. Stichting Sinar Pelangi

Voor meer informatie:
<https://www.meerliede.nl/st-adalbertus>

St. Augustinus

Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen

Secretariaat voor post zie kerk adres
secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29
kerkvijfhuizenpenningmeester@gmail.com

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté 023-558 11 68

De Luifel

Beheer: A. de Koning-Verschoor 023-558 11 75

Voor meer informatie:
<https://www.meerliede.nl/st-augustinus>

O.L.V. Geboorte

Dr. Schaepmanstraat 7
1165 GP Halfweg 020-497 70 69
parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl
info@parochiehalfweg.nl
Facebook@ParochieHwg

Secretariaat: H. Terwijn 06-41 64 4640
voor post zie kerk adres

Penningmeester: H. Vorstermans 020-497 63 05

Bankrekening NL63 RABO 0324 60 2049

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs 020-497 60 16

Koster: C. Poelsma 020-497 64 97

Voor meer informatie:
<https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte>

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl

klik op de homepage bovenin de balk op [locatie](#)

A.E.J. KUHLMAN

ACCOUNTANT

Remco en Arnold Kuhlman

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes

Rembrandtweg 665B, 1181 GV Amstelveen

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam

020 6416735 / 023 5376742

www.akuhlman.nl info@akuhlman.nl



Kooter Hoveniers

Voor advies, ontwerp, onderhoud en aanleg van uw tuin.
Osdorperweg 756, Amsterdam Tel: 020 6673388

Bezoek onze site voor sfeervolle tuinproducten en inspiratie:

www.kooterhoveniers.nl

UITVAARTVERZORGING SINCE 1878
UITENDAAL

Volledige en persoonlijke verzorging
van begrafenissen en crematies

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor
persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur

per dag voor u klaar

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem

Laat uw zorg onze zorg zijn.

C.A. van Oeveren

Schilderwerken



Wethouder Fijenpad 3
1165 GC Halfweg

Telefoon: 0651194964

E-mail: cavanoeveren@gmail.com
zie ook onze uitgevoerde projecten op:
<http://www.cavanoeveren.nl/>

ELEKTRO - TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

.a.knijnenburg

- onderhoud en vernieuwen
van huisinstallaties

- reparaties

Talesiuspark 21
2064 LJ Spaarndam
telefoon: 023 - 5372493

UNETO
Unie van elektriciens

Kwaliteit, Vakmanschap en Servicegerichtheid



06 - 53 19 29 38

Lindenlaan 43, 1161 VJ Zwanenburg

Wij bieden onze klanten:

- * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid
- * duidelijke prijsafspraken en helder advies

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.loodgietersbedrijfpmeekeel.nl

of stel uw vragen via de e-mail
meekeel.loodgieters@online.nl



DE BLOOMSENSATIE

BEZOEK ONS IN
ZWANENBURG OF HAARLEM

[020 331 85 83](tel:0203318583)

info@pluknbloom.nl

Gespecialiseerd in
Rouw- en Trouw-
arrangementen

 **BOSMA**
MAKELAARDIJ

Uw huis **verkopen?**
Verhuren?
Of laten **taxeren?**

Met Bosma Makelaardij haalt u de juiste ervaring en expertise
in huis voor Zwanenburg, Halfweg, Amsterdam e.o.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met
ons opnemen.

020-8900332 | www.bosmamakelaardij.nl



**PETER
PIJNAKER**

Groente en fruithandel
ook uw adres voor fruitmanden



Zwanenburgerdijk 459
Zwanenburg
Telefoon 020 - 4975213

 **LAVERTU**
STEENHOEWERS SINDS 1911

Familiebedrijf gespecialiseerd in grafstenen

- ✓ Vakmanschap
- ✓ Showroom
- ✓ Ruime voorraad
- ✓ Werkplaats

Tel. 020-6103086

www.lavertu-steenhouwers.nl

info@lavertu-steenhouwers.nl

Jan Rebelstraat 24

1069CC Amsterdam



Voor al uw relatie- en promotie artikelen.

CTS promo.nl

KIJK OP ONZE SITE VOOR MEER INFORMATIE

**Van sportprijs
tot kerstpakket**
ook voor particulieren
en kleine aantallen

WILHELMINALAAN 14
1161 TX ZWANENBURG
TEL. 020 - 497 69 17
E-MAIL: INFO@CTSPROMO.NL

 **De Loos**
uitvaartverzorging



Kantooradres: Venenweg 66-2B
1161 AK Zwanenburg
020-4972694
info@deloosuitvaartverzorging.nl
www.deloosuitvaartverzorging.nl



Uw wensen zijn ons uitgangspunt

Niet zomaar een slogan,
maar een belofte die wordt waargemaakt.



Drogisterij & Parfumerie Poelsma



**Met goed advies en een prima service
slaagt u bij ons altijd!**

**Dennenlaan 52
1161 CS Zwanenburg
020 - 49 777 04**

**Email: info@drogisterijpoelsma.nl
Website: www.drogisterijpoelsma.nl**

**Heeft u iets te bestellen en kunt u niet uit huis?
Laat het ons weten en wij bezorgen het thuis.**



drukkerij **de Bij**

Met ons drukwerk
uw doel bereikt

Drukkerij de Bij B.V.
Donauweg 2c
1043 AJ Amsterdam
T 020 613 66 99
F 020 613 70 09
drukkerij@debij.nl
www.debij.nl

