

Dit boekje geeft niet alleen een terugblik op een reeks feiten uit de afgelopen 75 jaar, maar verschaft u ook heel veel inzicht in de parochie gemeenschap Spaarndam.

Nog steeds te koop voor slechts € 10,=

75 jaar Sint Adalbertus in Spaarndam



Gerrit van den Beldt

SPAARNDAM. — Nieuwe R.-K. Kerk.
Zoo zal dan ook ons dorpje binnen afzienbaren tijd een R.K. Kerk rijk zijn. Z.E. waaronder ook Spaarndam ressorteert — deelde 2en Paaschdag aan zijn parochianen mede, dat vóór den a.s. winter te Spaarndam een kerk moest worden gebouwd. Deze mededeeling werd door de Spaarndammers met groote vreugde ontvangen, en geen wonder; immers daardoor wordt in een groote behoefte voorzien. Naar verluidt zal de nieuwe kerk komen te staan aan den Veldweg in den Houtrakpolder; het ligt in het voornemen deze te bouwen in den vorm van een kruiskerk, bevattende ongeveer 300 zitplaatsen. De voor den bouw bestemden grond moet reeds zijn aangekocht.

HAARRLEMS DAGBLAD, APRIL 1923

HAARLEMMERLIEDE 3 April. Naar wij vernemen is aan den Z.E. Pastoor van Haarlemmerliede opgedragen te Spaarndam nog dezen zomer een bijkerk te bouwen die in het najaar reeds in gebruik zal worden genomen. Het terrein voor die kerk is reeds aangekocht en ligt nog binnen de gemeente Haarlemmerliede, zoodat die gemeente weldra vier R. K. Kerken zal tellen.

DE MAASBODE, 4 APRIL 1923

Aankondiging in dagbladen van de bouw van de kerk in Spaarndam



De eerste beginselen werden uiteraard ingezegend

NIEUWE KERK TE SPAARNDAM

Te Spaarndam werd Maandagmorgen de eerste steen gelegd van de nieuw te bouwenijkerk, nadat om half negen een gezongen H. Mis gecelebreerd was ter eere van Sint. Adelbertus. De eerste steenlegging werd verricht door den Zeereerw. heer J. H. H. Saulenn, pastoor te Haarlemmerliede en belast met de stichting van het nieuwe bedehuis.

Z. E. werd geassisteerd door de Weleerw. heeren A. Luhn en J. Groen.

Behalve de architect van de nieuwe kerk, de heer N. Nelis, de aannemer en de opzichter waren op het terrein aanwezig het R. K. Kerk- en Armbestuur van Haarlemmerliede alsook de commissie voor deijkerk te Spaarndam.

KERKNIEUWS.

Nieuwe kerk te Spaarndam.

Maandag is de eerste steen gelegd van de R. K. kerk, welke te Spaarndam zal worden gebouwd. Om half 9 werd ter eere van St. Adelbertus een plechtig gezongen H. Mis opgedragen, waarna om 10 uur de plechtige eerste-steenlegging aanving. Deze geschiedde door den weleerw. heer J. H. H. Saulenn, pastoor te Haarlemmerliede, met assistentie van de weleerw. heeren A. W. J. Luhn en J. Groen.

DE MAASBODE, 6 NOVEMBER 1923

DE TIJD, 6 NOVEMBER 1923

Bekendmaking via de dagbladen van de eerste steen legging.

KERKNIEUWS.

Kerk-inzegening.

Te Spaarndam is Donderdag plechtig ingezegend de bijkerk, toegewijd aan St. Adelbertus. De inzegening geschiedde door pastoor J. H. H. Caulenn, van Haarlemmerliede. Onder de eerste H. Mis in de nieuwe bijkerk voerde het zangkoor, onder leiding van kapelaan Groen, zeer goed de Gregoriaansche gezangen uit.

DE TIJD, 1 MAART 1924

De inzegening van de bijkerk toegewijd aan St. Adelbertus.



De nieuwe kerk staat te pronken (let op het bruggetje voor de kerk....)



Zo goed als klaar voor gebruik..



Pastoor Aanstoot en Kapelaan groen op het bruggetje om de kerk te bereiken
(voor de kerk lag een sloot..)



Ook het zij aanzicht is erg mooi...



Herkenning is lastig, maar ontdekt u zichzelf of iemand anders laat het ons weten.



De kelk van 'Koelman'



De kelk van 'Reichwein'



Geniet van het interieur van toen en nu



Geniet van het interieur van toen en nu



Geniet van het interieur van toen en nu



Geniet van het interieur van toen en nu



Geniet van het interieur van toen en nu



Geniet van het interieur van toen en nu



Tabernakel



Het bruggetje was in die jaren volop in gebruik



Geniet van het interieur van toen en nu



Piet en Wim
Balm



Nog vóór de grote
verbouwing van
1975



Vernieuwd altaar na de grote verbouwing in 1975



Naaikrans St. Adalberta (foto maart 1924)



Aamboogeloof



Lamboo naaikrans



Lena Hamers

Wat is de wereld toch raar,
Jullie zit gezellig bijelkaar
En hebt aan niets geen nood,
Terwijl ik bedel voor m'n brood.

Hi het kostelijk Schiedam, dat wonkeld in de glaasjes
Ik zie ook fijne koekjes daar
Nou het is hier wel voor elkaar.

Ik zie het al, hier zal ik wel niet veel verkoopen.
En maar weer gou henen loopen.
Me gaan wagen in dien bitteren kou
Dat is gerond voor een arme bedelvrouw.



St. Adalbertha



St. Adakbertha



Oorkonde

Uitgereikt aan:

R. K. Jongeun.

ALS *Eerste* DRUIS IN DE ALLEGORISCHE OPTOCHT GEHOUDEN
TER GELEGENHEID VAN DE FEESTEN OP 31 AUG. EN 1 SEPT. 1945.
TE STAMONDAM.

NAMENS DE FEESTCOMMISSIE

Stiggen
W. J. J. J. J.

W. J. J. J.

H. W. J. J.



1945

Met kosteren begonnen
11 October 1944
Gedoopt. Elizabeth Koopman
19 October 1944.
Gedoopt. Johannes 't d. Aar.
22 October 1944.
Gedoopt. Theodorus Jukes
Nicolaas Jukes.
29 October 1944.
14 dagen elke dag H. Mis
door een Pater weer ver-
trokken 11 December 1944
Gedoopt. Mathilde Hulshout.
10 December 1944.
Overleden. Hannij Ruijgrok
Uitvaart. (Engelenmis) 3½ jaar
8 December 1944
Gedoopt. Cornelis v. Lieshout
15 December 1944

Kerkelijk dagboek,
bijgehouden door
Ada Jukes



Ardaleon spelen het kerkspel

Gezellen Vereeniging S^t Jozef

Adresboek.

Anton Bosse, Haarlem.



Vereniging Don Bosco